

... EN GOD DEED HET NIET.



In de grote stad Ninevé woonde een slechte koning en slechte mensen. O, ze leken heel aardig, maar dachten alleen aan zichzelf. Ze deden alles stiekem. Ze waren dieven en moordenaars.



En hun kinderen?

Niemand was lief voor hen. De kinderen waren niet aardig. Ze speelden vals, pestten elkaar en maakten om alles ruzie.



Op een dag liep Jona de profeet (een dienstknecht van God) door de stad. Jona bracht de boodschap van God. Drie dagen lang riep hij: "Nog 40 dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd."

De mensen schrokken. Als de stad wordt omgekeerd, dan zakken alle huizen in elkaar.



De slechte koning hoorde de boodschap. Werd hij toen vreselijk boos?

Zei hij: “Wat moet die Jona in mijn stad? Waar bemoeit hij zich mee?”

Riep de koning: “Neem Jona gevangen en zet hem buiten de stad?”



Nee.

Diep, heel diep in zijn hart wist de slechte koning, dat hij straf verdiende. Omdat hij God niet gehoorzaamde. Hij geloofde de woorden van Jona. De slechte koning kreeg verdriet over de boosheid in zijn hart.



De koning zei de mensen te stoppen met alle slechte dingen. De mensen luisterden. Ze werden lief voor elkaar. Er was vrede.

Maar wat zou er met de stad gebeuren?

De mensen wachtten het af: één dag..., nog een dag..., 30 dagen..., 40 dagen...

..... en?



.....en God deed het niet. (*Jona 3: 10b*)

God keek de mensen van Ninevé in hun hart.
Hij zag: de mensen geloofden Zijn Woord en
hadden echt verdriet over alle boze dingen.
Daarom strafte God hen niet. God verwoestte
de stad niet.

De geschiedenis van Jona staat in de Bijbel (*het Woord van God*).

Weet je dat:

- God alles heel goed geschapen heeft;
- God boze dingen straft;
- God waarschuwt in Zijn Woord;
- je door de waarschuwing óf nog bozer wordt óf je gaat schamen;
- geloof in Zijn Woord verdriet over boze dingen oproept;
- er bij God vergeving is;
- God de wereld lief heeft;
- God daarom Zijn Zoon Jezus gegeven heeft, opdat ieder mens, die in Hem gelooft geen straf krijgt, maar eeuwig geluk ontvangt.

Heb je vragen? Wil je graag een (kinder-)Bijbel?

Ga naar: www.zien-en-geloven.nl