
Kinderevangelisatiemethode



bij
de hand



RONDONOM JEZUS

deel 1

KINDEREVANGELISATIEMETHODE BIJ DE HAND

RONDONOM JEZUS

Nieuwe Testament - Lessenserie 1

Inhoudsopgave

Inleiding	Rondom Jezus	3
Les A	Jezus en God	5
1.	Achtergronden.....	6
2.	Introles.....	8
3.	Bijbelles.....	9
4.	Tekst aanleren.....	12
5.	Werkje.....	13
Les B	Jezus en de duivel	16
1.	Achtergronden.....	17
2.	Introles.....	19
3.	Bijbelles.....	20
4.	Tekst aanleren.....	23
5.	Werkje.....	25
6.	Quizvragen.....	26
Les C	Jezus en de discipelen	16
1.	Achtergronden.....	28
2.	Introles.....	30
3.	Bijbelles.....	31
4.	Tekst aanleren.....	33
5.	Werkje.....	35
6.	Quizvragen.....	36
Les D	Jezus en Zijn dorpsgenoten	37
1.	Achtergronden.....	38
2.	Introles.....	40
3.	Bijbelles.....	41
4.	Tekst aanleren.....	44
5.	Werkje.....	46
6.	Quizvragen.....	47
Les E	Jezus en Simon Petrus	48
1.	Achtergronden.....	49
2.	Introles.....	50
3.	Bijbelles.....	51
4.	Tekst aanleren.....	54
5.	Werkje.....	56
6.	Quizvragen.....	58

Inleiding Rondom Jezus

1. Hoofdlijn van de serie

Het thema van deze serie is **Rondom Jezus**. De aandacht verschuift in dit deel naar de kring rondom Jezus. De reacties van anderen op de komst van Jezus staan in dit deel centraal. De tegengestelde reacties op de Persoon van Jezus worden zichtbaar. In de eerste twee lessen staan de reacties van God de Vader en van de duivel tegenover elkaar. De derde les gaat over de roeping van de discipelen. In de vierde en vijfde les zien we de twee tegengestelde reacties van verwerping en gehoorzaamheid. Het doel is om de kinderen te laten zien dat je niet neutraal tegenover de Heere Jezus kunt staan. Of je gelooft in Hem óf je verwerpt Hem. De lessen willen de kinderen ertoe aansporen om, door Gods genade, in de Heere Jezus te geloven.

2. Inhoud van de lessen

NT01 - Rondom Jezus				
	Titel	Bijbel	Kernwaarheid	Tekst
NT01A	Jezus is de Zoon van God	Matth. 3: 13-17	Jezus is de Zoon van God en is door God gestuurd om mensen te verlossen	Joh. 1:34
NT01B	Jezus en de duivel	Luk. 4:1-13	Jezus is sterker dan de duivel	Joh. 1:34
NT01C	Jezus en de discipelen	Joh. 1:35-43	Als je Jezus leert kennen krijg je Hem lief. Je wilt dat ook anderen Hem leren kennen.	Mar. 1:17
NT01D	Jezus en Zijn dorpsgenoten	Luk. 4:14-31	Jezus is door God aangewezen als Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden.	Mar. 1:17
NT01E	Jezus en Simon	Luk. 5:1-13	Als Jezus spreekt, dan moet je gehoorzaam luisteren naar Zijn Woord.	Mar. 1:17

3. Te leren Bijbelteksten

In dit deel worden twee Bijbelteksten aangeleerd:

'En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.'

Joh. 1:34

'Jezus zei tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.'

Mar. 1:17

4. Visuele ondersteuning

Doel

Bij deze lessenserie hoort een pakket met visuele ondersteuning. Het doel is dat de doorlopende lijn van de serie voor de kinderen inzichtelijk wordt. Ook kun je eenvoudig teruggrijpen op wat er eerder is gezegd.

Vorbereiding

- Bestel bijlage NT01.01 en NT01.02 of print de bijlagen uit op A3.
- Knip de vijf kaartjes uit NT01.02.
- Plak eventueel klittenband op de achterkant van de kaartjes en op de open plekken van NT01.01.

Werkwijze

- Hang bijlage NT01.01 op in het lokaal op een goed zichtbare plaats.
- Tijdens elke les kun je een volgend kaartje opplakken op een open plaats. Plak het op met buddy of bevestig klittenband aan de achterkant.
- Elke keer komt er zo een nieuw puzzelstukje rondom Jezus.



5. Overzicht van de bijlagen

Bij deze lessenserie horen de volgende bijlagen. U kunt deze bijlagen downloaden op de website.

NT01.01 – Visuele ondersteuning 1

NT01.02 – Visuele ondersteuning 2

NT01A.01 – Bijbeltekst Joh. 1:34 – A3

NT01A.02-04 – Bijbeltekst Joh. 1:34 – A4 bladen

NT01A.06 – Werkje – duif jonge kinderen

NT01A.07 – Werkje – duif oudere kinderen

NT01B.01-03 – Werkje verzoeking I-III

NT01C.01 – Wie volg jij?

NT01C.02-05 – Afbeeldingen bij Mar. 1:17

NT01D.01 – Werkje boekrol

Les A Jezus is de Zoon van God

Hoofdthema	Rondom Jezus
Lesthema	Jezus is de Zoon van God: God Zelf bevestigt dat Jezus Zijn Zoon is.
Bijbelgedeelte	Matth. 3:13-17
Te leren tekst	Johannes 1:34: <i>'En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.'</i>
Kernwaarheid	Jezus is de Zoon van God en is door God gestuurd om mensen te verlossen
Bijlagen	NT01A.01 – Bijbeltekst Joh. 1:34 – A3 blad NT01A.02-05 – Bijbeltekst Joh. 1:34 – A4 bladen NT01A.06 – Werkje – duif jonge kinderen NT01A.07 – Werkje – duif oudere kinderen

Tijdsduur	Activiteit	Tips en bijzonderheden
Binnenkomst		
5 min.	Welkom	<ul style="list-style-type: none"> • Persoonlijk welkom, eventueel naamsticker, registreer aanwezigheid.
Opening		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Lied kiezen of kinderen laten kiezen.
	Bidden	<ul style="list-style-type: none"> • Vertellen wat bidden is. • Handen vouwen/ogen sluiten, of (moslims) vragen stil en eerbiedig te zijn. • Vragen of er dingen zijn waar de kinderen voor willen bidden.
Bijbelles		
15 min.	Introles	<ul style="list-style-type: none"> • De naam van Jezus
10 min.	Bijbelles	<ul style="list-style-type: none"> • Vertelling over de doop van Jezus • Tijdens de vertelling telkens de toepassing maken naar leven van de kinderen, vragen stellen, niet bang zijn voor interactie. • Zoek zelf illustraties of maak gebruik van een flanelbord.
10 min.	Tekst leren	<ul style="list-style-type: none"> • Johannes 1:34: <i>'En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.'</i> • Uitleg + oefenen.
Activiteit		
40 min.	Pauze	<ul style="list-style-type: none"> • Drinken met wat lekkers.
	Quiz	<ul style="list-style-type: none"> • Kies of je deze week wel of niet de quiz doet.
	Werkje	<ul style="list-style-type: none"> • Duif maken • Doorpraten met de kinderen/ verduidelijken / leefwereld leren kennen. • Opletten of iemand een persoonlijk gesprekje wil/nodig heeft.
Sluiting		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Tekst op melodie nog een keer herhalen.
	Danken	<ul style="list-style-type: none"> • Vragen aan de kinderen of er dingen zijn waarvoor je kunt bidden/danken. • Danken en bidden n.a.v. de vertelling en gesprekjes met de kinderen.

>> Zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 1-9 voor verdere uitleg van het programma.

1. Achtergronden

1.1 Exegese van Mattheüs 3:13-17

- Verband In het deel hiervoor lezen we over de prediking van Johannes. Hij bediende net als Jezus de doop. Johannes noemt het een doop tot bekering en vergeving van zonden. Net als vandaag de dag was het een teken van wat God wilde schenken. Voor de mensen die gedoopt werden was het een belijdenis van zonden en geloof in de komende Verlosser. In die tijd zuchtte men onder het juk van de Romeinen. Men verlangde naar de vrijheid en de vrede die de Verlosser zou brengen. Voor veel mensen is het een teleurstelling als de Verlosser uit Galilea blijkt te komen en heel anders is dan men had gedacht. Jezus zal later bij het uiterlijke teken de innerlijke gave van de Heilige Geest voegen ('Hij zal u met de Heilige Geest dopen', Matth. 3:11).
- Vers 13 In deze geschiedenis zien we het eerste optreden van de Heere Jezus. De doop kan gezien worden als het begin van Zijn werkzame leven. Aan het begin krijgt Hij de goedkeuring van God de Vader en van de Heilige Geest. In vers 13 wordt de Heere Jezus op heel eenvoudige wijze geïntroduceerd. Hij komt vanuit Galilea, het gebied waar ook Nazareth lag. Tot nu toe had Hij waarschijnlijk gewoon als timmerman bij Zijn vader Jozef gewerkt. Maar nu gaat dat veranderen ... Bijzonder is dat Jezus Zich niet bekendmaakt, maar gewoon vraagt om gedoopt te worden, zoals velen dat in die tijd deden. Hij is hierin één met het volk.
- Vers 14 Johannes herkent Jezus, maar weigert Hem in eerste instantie te dopen. Johannes beseft dat Jezus machtiger is dan hij (zie vers 11). Ook beseft hij dat de doop van Jezus van een andere orde is dan de doop van Johannes (vers 11). Johannes wil door Hem gedoopt worden. Ook voor ons kan het verbazing opwekken dat Jezus Zich laat dopen. De doop van Johannes was een doop van bekering tot vergeving van zonden. Aangezien Jezus zonder zonde is, zou Hij Zich niet hoeven laten dopen.
- Vers 15 Jezus antwoordt dat Johannes zijn bezwaren moet laten varen ('laat nu af'). Jezus geeft een argument: 'deze manier is passend om al de gerechtigheid te vervullen.' Jezus geeft daarmee aan dat Hij nu begonnen is met Zijn verlossingswerk. Dit betekende dat Hij in alle dingen aan de mensen gelijk moest worden, behalve de zonde. Door Zich te laten dopen stelt Hij Zich op het gelijke niveau met het zondige volk. Daarnaast verbindt Hij Zich zo aan de boodschap van Johannes en bevestigt diens onderwijs. Ook laat dit zien dat Jezus als plaatsvervangende Borg in gehoorzaamheid aan Zijn Vader de wet volmaakt vervult. Direct zien we de gehoorzaamheid van Johannes. Hij protesteert niet verder. Daarna wordt Jezus gedoopt.
- Vers 16 De doop zelf wordt niet beschreven, maar Mattheüs trekt onze aandacht direct naar dat wat daarna gebeurt. Als Jezus uit het water komt, dan worden de hemelen geopend en daalt de Geest van God op Hem neer. Hiermee worden profetieën uit het Oude Testament vervuld (Jes. 11:2, 42:1 en 61:1). Zichtbaar voor iedereen daalt de Geest neer in de gedaante van een duif. Het is de publieke bevestiging van het feit dat Hij de Verlosser is. De Heilige Geest vervult Hem en geeft Hem kracht (zie Matth. 12:28). Zoals de Geest in Jezus woonde, zo woont Hij ook in de gelovige. In de gelovige is het de Heilige Geest Die het zondige hart verandert.
- Vers 17 Daarna klinkt er een stem uit de hemel. Hoorbaar geeft God de Vader vanuit de hemel de bevestiging dat deze Jezus van Nazareth de Zoon van God is. Ook dit is een vervulling van oudtestamentische profetieën (vgl. Ps. 2:7 en Jes. 42:1). De Vader verklaart dat dit Zijn geliefde Zoon is. In Hem heeft Hij een welbehagen. Dit betekent dat Hij met liefde en toestemming kijkt naar het werk van Jezus. Jezus als de Zoon van God is Degene in Wiens handen de Vader het werk van de

verlossing legt. Jezus is de Zoon van God, maar Zelf ook God. Bijzonder is dat hier alle drie de Personen van de Drie-eenheid bij betrokken zijn. De Vader in de hemel Die spreekt. De Zoon Die gedoopt wordt. De Heilige Geest Die neerdaalt. Tussen deze drie bestaat een band van liefde en eenheid. Heel de Drie-eenheid staat achter dit verlossingswerk van Christus. Vanaf dit moment begint dan ook Zijn werk op aarde. Als eerste leidt de Geest Hem in de woestijn om Zich te laten verzoeken. Daar probeert de satan al direct scheiding te maken tussen de Vader en de Zoon.

1.2 Kernwaarheid

Jezus is de Zoon van God en is door God gezonden om mensen te verlossen

In deze geschiedenis bevestigt God de Vader vanuit de hemel dat Jezus van Nazareth Zijn Zoon is. Jezus heeft Zichzelf geen God gemaakt, maar is altijd al de Zoon van God geweest. Ook wordt duidelijk dat Jezus de langverwachte Verlosser is, Die het volk komt redden en zalig maken. Met het oog op de moslimkinderen ligt in deze les de nadruk op het feit dat God Zelf vanuit de hemel tot Jezus spreekt en Hem 'Mijn geliefde Zoon' noemt. Dit laat zien dat Jezus de Zoon van God is. Ook draait het in deze les om de betekenis van de naam Jezus en het feit dat Hij Verlosser is. Jezus is gekomen als Redder en Verlosser van zondaren.

2. Introles

2.1 Doel

In deze les leren de kinderen dat Jezus de door God gezonden Redder en Verlosser is. God de Vader heeft Zijn Zoon gezonden om zondaren te verlossen. In deze introles draait het om de betekenis van de naam JEZUS. Bijna iedereen kent de naam Jezus, maar weten de kinderen ook wat deze naam betekent?

Benodigdheden

- Stevige letters: JEZUS (zelf maken of bijv. van de Xenos).
- Verf (diverse kleuren)
- Penselen
- Kranten of een oud tafelzeil
- Potjes met water

2.2 Voorbereiding

- Schaf de benodigde letters aan, of maak ze zelf van karton of hout.
- Plaats de letters duidelijk zichtbaar in de ruimte, zodat de kinderen ze zien bij binnenkomst en als ze in de kring zitten.
- Zet ook de andere spullen klaar om te kunnen verven.

2.3 Werkwijze

Ga met de kinderen in een kring zitten en doe een namenrondje. Elk kind vertelt hoe hij of zij heet. Daarna spreek je verder met de kinderen over hun namen:

- Wie heeft jou je naam gegeven?
- Zijn er kinderen die een speciale naam hebben?
- Zijn er kinderen die vernoemd zijn?
- Weten de kinderen wat hun naam betekent?

Wijs de kinderen daarna op de naam JEZUS. Vraag of ze weten wie Jezus is. Vraag daarna of ze weten wat de naam JEZUS betekent.

- Leg uit dat Jezus Zijn naam heeft gekregen van God de Vader in de hemel. Jezus is namelijk de Zoon van God.
- Leg uit dat de naam Jezus een heel bijzondere naam is. Zijn naam heeft een bijzondere betekenis. Jezus betekent 'redder'.
- Waarom zou God Zijn Zoon zo genoemd hebben? God laat daarmee zien dat Jezus jou kan redden.

De naam Jezus betekent dus ook dat jij gered moet worden. De Bijbel zegt dat als jij niet gered wordt, je verloren gaat. Dat komt vanwege alle verkeerde dingen, de zonden die je doet. Hierover gaan we het vandaag hebben. "Voordat we het verhaal hierover vertellen, mogen jullie allemaal helpen om de letters van JEZUS te verven in een mooie kleur!"

3. Bijbelles

3.1 Doel

Het doel van de Bijbelles is om de kerngedachte aan de kinderen over te brengen: **Jezus is de Zoon van God en is door God gezonden om mensen te verlossen**. Deze kerngedachte komt verschillende keren terug in de les. Maak bijvoorbeeld de volgende toepassingen richting de kinderen:

- Jezus is niet gekomen om ons te verlossen van aardse vijanden en een vredig leven te geven. Hij kwam om ons te verlossen van de zonde.
- Zonden: dat zijn niet alleen alle verkeerde dingen die je elke dag doet, maar vooral dat je God niet kent en niet liefhebt. Daardoor kunnen we nooit echt gelukkig zijn.
- De Verlosser is anders dan de Joden dachten. Toch is Jezus van Nazareth de door God aangewezen Verlosser en Zoon van God. God Zelf maakt dit duidelijk door de gebeurtenissen rondom de doop van Jezus.

3.2 Vertelling

Midden in de woestijn van Israël staat een grote groep mensen te luisteren. Het is ademloos stil. Ze lijken geen last te hebben van de warmte en de zon. Velen van hen komen elke dag naar deze plaats in de woestijn. Vol eerbied luisteren ze naar de man die in het midden staat. Wie beter kijkt ziet dat hij vreemde kleren aanheeft. Hij heeft een mantel van kamelenhaar en een leren gordel. Ook wat hij eet is bijzonder: hij leeft van sprinkhanen en wilde honing. Deze man is Johannes, Johannes de Doper.

Zodra de mensen bij Johannes komen, begint hij te vertellen. Johannes vertelt over de Verlosser Die komen zal. God had in de Bijbel beloofd dat eens de Verlosser zal komen. De Verlosser zou hen verlossen van hun vijanden en hen weer vrij maken. Ze willen graag weten Wie deze Verlosser is. Wanneer zal deze Verlosser komen? Zullen ze dan eindelijk verlost worden van hun vijanden, de Romeinen, die al zo lang de baas zijn in hun land?! Zal er dan eindelijk vrede zijn in Israël? Ja, dat willen de mensen wel!

Kun je begrijpen dat deze mensen graag horen over iemand die hen komt verlossen van de vijanden? Zou jij het ook fijn vinden als er iemand komt, die ervoor zorgt dat er vrede komt? Dat er geen oorlog en ruzie meer is? Dat er een einde komt aan alle vervelende en verdrietige dingen?

Elke dag opnieuw komen er mensen naar Johannes luisteren. Als ze Johannes horen vertellen over de Verlosser, gaan ze steeds meer naar Hem verlangen: “Wanneer zal Hij komen?! Wanneer zal het vrede worden?” “Nog even en dan komt Hij. Jullie moeten je erop voorbereiden, zodat je er klaar voor bent wanneer Hij komt”, zegt Johannes. “Maar hoe moet dat dan?” vragen de mensen aan hem. “Bekeert u en laat u dopen in de Jordaan”, zegt Johannes.

Sommige mensen schrikken van wat Johannes zegt. Anderen begrijpen het niet. Wat bedoelt hij? Johannes bedoelt dat de mensen hun leven moeten veranderen. Ze moeten niet langer zondigen, maar leven zoals God dat wil, dat betekent ‘bekering’. Ook moeten ze zich laten dopen in de Jordaan. Daarmee laten ze aan iedereen zien ze dat ze veel verkeerde dingen hebben gedaan. Sommigen zijn boos op Johannes en zeggen: “Wij doen toch niets verkeerd! De Romeinen, de vijanden, zijn de boosdoeners, maar wij toch niet!” Anderen geloven wat Johannes zegt. Ze belijden hun zonden en worden door Johannes gedoopt. Hij neemt hen mee het water in en dompelt hen onder.

De Bijbel zegt dat jij en ik ook elke dag veel verkeerde dingen doen. De Bijbel noemt dat zonde. Johannes wijst de mensen op de zonden die ze deden. Welke verkeerde dingen doe jij? Verkeerde dingen zoals

ruziemaken, liegen, oneerlijk zijn? Luister je altijd naar je ouders of de juf of meester? Het ergste is dat wij niet naar God luisteren. Vaak denken we niet aan Hem. Elk mens heeft een verkeerd hart.

Doordat wij zonden doen hebben we geen vrede met God. God vindt de zonden namelijk heel erg. Je doet Hem er veel pijn mee. Je kunt niet bij God horen en nooit echt gelukkig zijn als je zonden niet vergeven zijn.

Veel mensen dachten dat de grootste vijanden de Romeinen waren, die de baas speelden. De grootste vijand is echter ons eigen hart, dat zondigt tegen God. Johannes leert de mensen dat hun hart veranderd moet worden en hun zonden vergeven moeten worden. Alleen dan kan er echte vrede zijn. Ook jouw zonden moeten vergeven worden voordat je echte vrede kunt hebben. Daarvoor kwam Jezus naar de aarde.

En dan op een dag staat tussen de menigte een Man. Hij ziet er niet bijzonder uit. Sommige mensen herkennen hem: dat is Jezus van Nazareth. Dat is de zoon van die timmerman. Nazareth, dat is dat kleine dorpje, waar nog nooit een belangrijk iemand vandaan gekomen is. De mensen besteden dan verder ook geen aandacht aan Hem.

Maar dan gaat Jezus naar Johannes toe. Hij vraagt: "Johannes, wilt u mij dopen?" Johannes weet dat dit de Verlosser is. **Jezus van Nazareth is de Verlosser Die door God naar de aarde is gezonden. Johannes wijst op Hem en zegt: "Zie het Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt!" Hij bedoelt daarmee: Dit is Verlosser over Wie ik jullie heb verteld! Vol verbazing luisteren de mensen.** Horen ze dat goed? Is deze eenvoudige zoon van de timmerman uit Nazareth nu de Verlosser? Komt de Verlosser uit zo'n klein dorp? Ze kunnen het eigenlijk nauwelijks geloven ...

Johannes weet dat Jezus de Verlosser is. Maar wil Jezus dat hij Hem doopt? Dat kan toch niet! "Nee", zegt Johannes, "ik kan U toch niet dopen?! U bent de Verlosser! U bent veel hoger dan ik! U bent toch zonder zonden en hoeft niet gedoopt te worden." Maar Jezus antwoordt: "Houd Mij niet langer tegen. Om mensen te kunnen verlossen van hun zonden moet ik net als alle mensen hier bij de Jordaan gedoopt worden. Het is de wil van Mijn Vader in de hemel." Johannes gehoorzaamt Jezus. Hij loopt met Hem naar het water. Samen dalen ze af in het water. Dan wordt Jezus gedoopt. Als Jezus weer uit het water komt, gebeurt er iets bijzonders. Jezus kijkt omhoog en Hij ziet hoe de hemel opengaat.

Vanuit de hemel daalt de Heilige Geest neer op Jezus. De Heilige Geest heeft de gedaante van een duif. Je kunt de Heilige Geest niet zien. Daarom daalt Hij op Jezus neer, als een duif. Zo kunnen de mensen het toch zien! God had dit eeuwen eerder al voorgezegd en nu gebeurt het. Dit betekent dat Hij werkelijk de Verlosser is. De Heilige Geest zal Hem steunen in het werk dat Hij moet doen.

Wanneer jij in de Heere Jezus gelooft ontvang je ook de Heilige Geest. Dat is moeilijk te begrijpen. Maar als Hij in je hart komt, dan verandert Hij je hart. Je gaat dan de Heere Jezus liefhebben. Je hebt spijt van je zonden. Je gaat strijden tegen alle verkeerde dingen.

Ook klinkt er een stem vanuit de hemel. Het is de stem van God. Als Jezus gedoopt is, dan spreekt God vanuit de hemel: "Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!"

God Zelf zegt dat Jezus van Nazareth Zijn Zoon is. Jezus is niet zomaar een mens, maar Hij is de Zoon van God. Jezus is Zelf God. Deze Jezus, Die net gedoopt is door Johannes in de Jordaan, is de Zoon van God. De Heilige Geest laat het aan alle mensen bij de Jordaan zien. God laat het aan alle mensen horen. Vandaag hoor jij het ook, hier op de club. De Heere God heeft Hem Zelf aangewezen. Hij is de Verlosser op Wie zij wachten. Nu is Hij gekomen, om zonden te vergeven en zondige mensen en kinderen zalig te maken.

Geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? Geloof jij dat alleen Hij jou kan verlossen van je zonden en echte vrede kan geven? De Heere Jezus wil jouw hart veranderen, zodat je net als de mensen bij de Jordaan je zonden gaat inzien. Jezus wil jouw hart veranderen, zodat je in Hem gaat geloven en Hem liefhebt.

3.3 Tips voor gespreksvragen

Tijdens het vervolg van de les en onder het werkje kun je met de kinderen in gesprek gaan naar aanleiding van de les. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

- Johannes vertelde dat alle mensen verkeerde dingen deden en reiniging van zonden nodig hebben. Denk jij dat je dat ook nodig hebt?
- God de Vader zegt dat Jezus Zijn Zoon is. Vind je het moeilijk om te geloven dat Jezus de Zoon van God is en Zelf ook God is? *Besef dat moslimkinderen zich hier een heel concrete voorstelling van kunnen maken, alsof God een kind en een vrouw heeft.*

4. Tekst aanleren

4.1 De tekst

In Les A en B wordt Johannes 1:34 aangeleerd:

‘En ik heb gezien, en heb getuigd, dat [Jezus] de Zoon van God is.’

4.2 Voorbereiding

Om de Bijbeltekst zo veel mogelijk concreet te maken kan er gebruikgemaakt worden van platen die de tekst visueel maken. Print de volgende bijlagen uit op A4-papier:

- NT01A.02 – Bijbeltekst – ‘Johannes de Doper’
- NT01A.03 – Bijbeltekst – ‘gezien’
- NT01A.04 – Bijbeltekst – ‘getuigd’
- NT01A.05 – Bijbeltekst – ‘Zoon van God’

Je kunt ook gebruikmaken van de A3-bijlage ‘NT01A.01 – Bijbeltekst – Johannes 1 vers 34.’ Deze kun je in vier delen knippen. Eventueel kun je de afbeeldingen op karton plakken.

4.3 De tekst aanleren

- Deel de platen uit aan enkele kinderen. Het is handig als je de kinderen die een plaat hebben naar voren laat komen, zodat ook de andere kinderen de platen kunnen zien.
- Lees de Bijbeltekst voor vanuit de Bijbel en herhaal de tekst.
- Wanneer een kind iets hoort wat bij zijn of haar plaat hoort, houdt hij/zij de plaat omhoog.
- Zorg dat de kinderen in de goede volgorde komen te staan, zodat de hele tekst te ‘lezen’ is.
- Je kunt de tekst nu vaker herhalen, waarbij sommige kinderen hun plaat omdraaien.
- Leg ondertussen de Bijbeltekst uit.

>> Voor andere manieren om de Bijbeltekst aan te leren zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 7

4.3 De tekst uitleggen

- ‘Ik’: Deze woorden zijn uitgesproken door Johannes de Doper. Hij zegt dit (waarschijnlijk) de dag nadat hij Jezus heeft gedoopt. Beschrijf de situatie: Johannes langs de oever van de Jordaan, de woestijn om hem heen. Mensen die in de zon naar hem luisteren. Jezus Die aankomt. Johannes die op Hem wijst en zegt: ‘En ik heb gezien en getuigd dat Deze de Zoon van God is.’
- ‘Gezien’: Johannes verzint niet zelf dat Jezus de Zoon van God is, maar Hij heeft dit gezien en gehoord. Hij hoorde hoe een stem uit de hemel zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon.” Hij zag hoe de Heilige Geest vanuit de hemel op Hem neerdaalde.
- ‘Getuigd’: Johannes getuigt dat Jezus de Zoon van God is. Getuigen betekent dat je het tegen anderen vertelt. Zoals een getuige van een ongeluk dat aan de politie vertelt. Johannes vertelt tegen anderen dat Jezus de Zoon van God is. Wij mogen ook getuigen, dat is doorvertellen wat je uit de Bijbel hebt geleerd.
- Met name voor moslims is het feit dat Jezus de Zoon van God is moeilijk te begrijpen. In de volgende les wordt dit deel van de tekst uitgelegd.

5. Werkje

5.1 Voor jonge kinderen

Doel

Het doel van dit werkje is om een duif te maken die symbool staat voor de Heilige Geest, Die in deze geschiedenis neerdaalde op de Heere Jezus.

Vorbereiding

- Print voor ieder kind NT01A.06 uit op stevig papier.
- Zorg voor voldoende lange smalle stroken van een halve A4 breed.
- Zorg voor voldoende scharen en kleurpotloden.
- Eventueel kun je de Bijbeltekst op de stroken schrijven of printen.

Benodigheden

- Voor ieder kind een kopie van NT01A.06
- Scharen
- Kleurpotloden of stiften
- Lange smalle stroken (ongeveer 0,5 A4).

Werkwijze

- Laat de kinderen de duif uitknippen en inkleuren.
- Geef de smalle witte strook papier en vouw deze op als een harmonica.
- Maak een inkeping in de rug van de duif en steek de harmonica hier doorheen.



Bron: <http://quetendralaprincesa.blogspot.mx/2012/02/deseo-con-esta-paloma-de-la-paz.html>

5.2 Voor oudere kinderen

Doel

Het doel van dit werkje is om een duif te maken die symbool staat voor de Heilige Geest, Die in deze geschiedenis neerdaalde op de Heere Jezus.

Vorbereiding

- Print voor ieder kind NT01A.07 uit op stevig papier.
- Zorg voor voldoende scharen.
- Eventueel kun je een 'wolk' printen met daarin de Bijbeltekst.

Benodigheden

- Voor ieder kind een kopie van NT01A.07
- Scharen
- (Wolk met Bijbeltekst)

Werkwijze

- Laat de kinderen de duif voorzichtig langs de dikgedrukte lijnen uitknippen.
- Vouw vervolgens de duif in elkaar langs de stippellijnen.
- Plak de vleugels op de rug van de duif.
- Eventueel kun je de duif met visdraad bevestigen aan de wolk. Maak daarvoor een gaatje in de rug van de duif en doe het draad erdoorheen. Het andere uiteinde kan vastgemaakt worden aan de wolk.



Bron: <http://theideaking.blogspot.nl/2013/12/diy-paper-dove.html>

>> Andere werkjes voor deze geschiedenis zijn te vinden op: <http://www.pinterest.com/hhkev>

6. Quizvragen

1. Wie spreekt er elke dag in de woestijn?
Johannes de Doper.
2. Wat vertelt Johannes de mensen?
Dat ze verkeerde dingen hebben gedaan en verlost moeten worden van hun zonden.
3. Wat doet Johannes in de Jordaan?
Hij doopt de mensen die belijden dat ze veel verkeerde dingen hebben gedaan.
4. Over Wie vertelt Johannes aan de mensen?
Over Jezus, de Verlosser en Redder Die komt.
5. Wat betekent de naam Jezus?
Redder en Verlosser.
6. Waar wil de Heere Jezus jou van verlossen?
Van de zonden en de verkeerde dingen die je doet tegen God.
7. Wat vraagt Jezus als Hij bij Johannes komt?
Wilt u Mij dopen?
8. Waarom wil Johannes Jezus eerst niet dopen?
Jezus is veel belangrijker, hoger dan Johannes; en Jezus is zonder zonde.
9. Hoe laat God de Vader zien dat Jezus Zijn Zoon is?
God de Vader spreekt vanuit de hemel: "Deze is Mijn geliefde Zoon!"
10. Waarom daalde er een duif neer op de Heere Jezus?
Dat was het teken dat de Heilige Geest op Hem kwam.

Les B Jezus en de duivel

Hoofdthema	Rondom Jezus
Lesthema	Jezus en de duivel: Jezus door de duivel verzocht
Bijbelgedeelte	Luk. 4:1-13
Te leren tekst	Johannes 1:34: "En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is."
Kernwaarheid	De duivel verleidt jou tot zonde, maar Jezus is sterker dan de duivel.
Bijlagen	NT01B.01-03 – Werkje verzoeking I-III

Tijdsduur	Activiteit	Tips en bijzonderheden
Binnenkomst		
5 min.	Welkom	<ul style="list-style-type: none"> • Persoonlijk welkom, eventueel naamsticker, registreer aanwezigheid.
Opening		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Lied kiezen of kinderen laten kiezen.
	Bidden	<ul style="list-style-type: none"> • Vertellen wat bidden is. • Handen vouwen/ogen sluiten, of (moslims) vragen stil en eerbiedig te zijn. • Vragen of er dingen zijn waar de kinderen voor willen bidden.
Bijbelles		
15 min.	Objectles	<ul style="list-style-type: none"> • Bijbel en boek laten zien
15 min.	Bijbelles	<ul style="list-style-type: none"> • Vertelling over verzoeking in de woestijn • Tijdens de vertelling telkens de toepassing maken naar leven van de kinderen, vragen stellen, niet bang zijn voor interactie. • Zoek zelf illustraties of maak gebruik van een flanelbord.
10 min.	Tekst leren	<ul style="list-style-type: none"> • Joh. 1:34: "En ik heb gezien en heb getuigd dat Deze de Zoon van God is." • Uitleg + oefenen.
Activiteit		
35 min.	Pauze	<ul style="list-style-type: none"> • Drinken met wat lekkers.
	Quiz	<ul style="list-style-type: none"> • Kies of je deze week wel of niet de quiz doet.
	Werkje	<ul style="list-style-type: none"> • Boot tijdens de storm en op een rustig meer • Doorpraten met de kinderen / verduidelijken / leefwereld leren kennen. • Opletten of iemand een persoonlijk gesprekje wil/nodig heeft.
Sluiting		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Tekst op melodie nog een keer herhalen.
	Danken	<ul style="list-style-type: none"> • Vragen aan de kinderen of er dingen zijn waarvoor je kunt bidden/danken. • Danken en bidden n.a.v. de vertelling en gesprekjes met de kinderen.

➤ Zie Toerusting deel 3 voor verdere uitleg van het programma.

1. Achtergronden

1.1 Exegese van Mattheüs 4:1-11

- Verband** Direct nadat de Heere Jezus gedoopt is vindt de verzoeking in de woestijn plaats. De satan als de ‘tussenwerper’ probeert de eenheid tussen de Vader en de Zoon te verbreken. Het werk van Jezus begint met het weerstaan van de duivel, omdat het daar bij de mens is misgegaan (zie Gen. 3). Als Jezus voor een van deze verleidingen was gevallen, dan was Hij niet langer zondeloos. Hij is dan geen Borg voor de zonde. We zien hier een poging van de duivel om Jezus in Zijn weg naar het kruis tegen te houden.
- In de vertelling wordt deze geschiedenis vanuit het Evangelie naar Mattheüs gevolgd. In het Lukasevangelie (Lukas 4:1-13) staat dezelfde geschiedenis, maar is de volgorde van de verzoeken anders.
- Vers 1-2** Zojuist is de Geest van God neergedaald op Jezus. Vervuld met de Geest wordt Jezus door de Geest in de woestijn geleid. Het is niet de satan die Hem plotseling overvalt, maar heel bewust zoekt Hij de confrontatie met de satan op. Deze verzoeking duurt veertig dagen, net zoals Israël veertig jaar in de woestijn geweest was. Al die tijd vinden er verzoeken plaats, waar we verder niets van lezen. Veertig dagen vast de Heere Jezus, zodat Hij ten slotte grote honger heeft. Dit laat de diepte van de verzoeking zien, maar ook Zijn mensheid. De drie verzoeken die volgen vinden plaats op de laatste dag.
- Vers 3-4** De eerste verzoeking sluit aan bij de grote honger die Jezus heeft, omdat Hij veertig dagen gevast heeft. De duivel doet voorkomen alsof een volle maag het belangrijkste is wat Jezus nodig heeft. De duivel wil ook ons leren dat het vooral gaat om een goed leven. Jezus heeft de macht om stenen in brood te veranderen, maar doorziet de list van de satan. Gehoorzaamheid aan God is belangrijker dan een voorspoedig aards leven, waarbij de duivel wordt gediend in plaats van God. Het wapen waarmee Jezus de duivel verslaat is het Woord.
- Vers 5-7** De tweede verzoeking is bedoeld om Jezus uit te dagen te bewijzen dat Hij Gods Zoon is. Jezus moet Zich naar beneden werpen. De duivel komt nu ook met een Bijbeltekst, maar verdraait deze. Bijbelteksten kunnen misbruikt worden! Jezus doorziet het opnieuw en antwoordt weer met een Bijbeltekst.
- Vers 8-10** Bij de derde verzoeking biedt de satan Jezus heel de wereld aan. De duivel biedt Jezus een uitweg uit de weg van lijden. Zonder moeite zal de satan Hem de wereld geven. De duivel doet alsof de wereld van hem is. Dit is een leugen. Als Jezus buigt zal de mensheid voor altijd onder de slavernij van de satan blijven. Jezus doorziet het en antwoordt met een woord uit de Bijbel.
- Vers 11** De duivel heeft nu al de pijlen op zijn boog verschoten. Niet één heeft doel getroffen. Hij zal Jezus niet met rust laten, maar trekt zich nu enige tijd terug. Jezus heeft de duivel verslagen met het Woord van God.

1.2 Kernwaarheid

De duivel verleidt jou tot zonde, maar Jezus is sterker dan de duivel

In de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn zien we hoe de duivel Jezus wil verleiden tot zonde. De kinderen leren dat de duivel hen ook wil verleiden tot zonde en vooral om niet naar God te luisteren en niet in Jezus te geloven. De duivel is eropuit om hen ongelukkig te maken. De kinderen leren hoe Jezus Zich tegen deze verzoeken verweert, namelijk door het Woord van God. De kinderen leren dat zij in eigen kracht de

duivel niet kunnen weerstaan, maar dat Christus dat voor en met hen wil doen. Omdat Jezus staande bleef kunnen wij zalig worden.

2. Introles

2.1 Doel

In deze les gaat het over de manier waarop de duivel ons wil verleiden om te zondigen. De verleidingen van de duivel zien er vaak heel aantrekkelijk uit, maar zijn levensgevaarlijk.

Benodigheden

- Vishengel met haak
- Snoepjes

2.2 Voorbereiding

- Neem de benodigheden mee.
- Probeer het een paar keer uit, zodat het veilig gebeurt.

2.3 Werkwijze

- Laat een zak met snoep zien. Vertelt dat dit het allerlekkerste snoep is dat er bestaat. Beschrijf hoe heerlijk het is. Vraag wie er wel zo'n snoepje wil hebben. Iedereen roept "ja".
- Haal nu de vishengel tevoorschijn. Laat zien dat er een gevaarlijk grote haak aan zit.
- Doe het snoepje aan de haak en houd de hengel zo dat het snoepje net buiten bereik van de kinderen is. Vraag wie erin wil bijten.
- Leg uit dat het gevaarlijk is om zomaar in het snoepje te bijten. Het snoepje ziet er heerlijk uit, maar het is levensgevaarlijk om het nu op te eten.
- Zo werkt de duivel ook. Er zijn heel veel dingen die er heel goed en fijn uitzien, maar waar de gevaarlijke haak van de duivel in zit. Als je erin bijt is het levensgevaarlijk.
- In deze les zien we hoe de duivel de Heere Jezus probeert te verleiden tot zonde. Hoe zal de Heere Jezus daarop reageren?

➤ Zie toerusting deel 4 'Hoe spreek ik met kinderen over het geloof', hoofdstuk 4.4

3. Bijbelles

3.1 Doel

Het doel van de Bijbelles is om de kerngedachte aan de kinderen over te brengen: **De duivel verleidt jou tot zonde, maar Jezus is sterker dan de duivel.** In de les komt de kerngedachte verschillende keren terug. Maak de volgende toepassingen richting de kinderen:

- De duivel is de vijand van God. Hij haat God, Jezus en iedereen die Hem dient. Hij is eropuit om jou voor altijd ongelukkig te maken. Hij wil dat je verkeerde dingen doet en niet aan God denkt. We moeten strijden tegen de duivel. Ook Jezus heeft tegen de duivel gestreden. Jezus streed tegen de duivel door het Woord van God. Als je zonder de Heere Jezus tegen de duivel strijdt, zul je verliezen. Alleen de Heere Jezus is sterker dan de duivel. Daarom is het nodig om in Hem te geloven.

3.2 Vertelling

“Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood wordt. Als U zo machtig bent, als U alles kunt, laat dat dan maar eens zien. Laat maar zien wat U kunt.” Hoor je hoeveel spot er in de stem van de duivel klinkt? Hij staat tegenover Jezus in de woestijn. Al veertig dagen loopt Jezus in de woestijn rond. Hij heeft al veertig dagen niet gegeten en gedronken. Jezus is moe en Hij heeft honger. En nu komt de duivel opnieuw naar Hem toe.

Jezus weet wel wat de duivel wil. De duivel is de vijand van God. Hij wil niet dat God de baas is. De duivel wil zelf de baas zijn. Daarom vertelt hij verkeerde dingen over God. De duivel wil niet dat Jezus doet wat God wil. De duivel heeft gehoord dat God gezegd heeft dat Hij Jezus liefheeft. De duivel haat God en hij haat Jezus. Hij wil ervoor zorgen dat Jezus hem, de duivel, gaat dienen. De duivel wil dat Jezus verkeerde dingen doet. Daarom stelt de duivel gemene en moeilijke vragen aan Jezus.

Ook vandaag is de duivel er nog steeds. Hij haat Jezus en hij haat iedereen die Jezus dient of over Hem nadenkt. De duivel is eropuit om iedereen voor altijd ongelukkig te maken. De duivel wil jou ook ongelukkig maken. Hij wil niet dat je Jezus dient, maar dat je verkeerde dingen doet. Dat heet verleiding. Merk je weleens dat de duivel er is? Net als Jezus moeten ook wij elke dag tegen de duivel strijden.

Als jij honger hebt, wil je graag eten hebben. Jezus loopt al veertig dagen in de woestijn zonder eten en drinken. Dan zegt de duivel tegen Jezus: “Als U de Zoon van God bent, maak dan van deze stenen brood, zodat U kunt eten.” Wat zal Jezus doen? Zal Hij brood voor Zichzelf maken? Doet Hij wat de duivel zegt? “Luister goed, duivel. Er staat geschreven in het Woord van God dat een mens niet alleen van brood zal leven. Een mens zal leven van alles wat God aan de mensen geeft om van te leven. God zorgt voor de mensen.”

De duivel wil dat Jezus niet naar God luistert. Hij wil dat Jezus verkeerde dingen doet. Maar Jezus weet dat de duivel verkeerde dingen wil. Hij strijdt tegen de duivel. Hij doet niet wat de duivel wil. Daarom zegt Jezus: “Er staat geschreven in het Woord van God.” Jezus zegt tegen de duivel wat in het Woord van God staat. Jezus is sterker dan de duivel. Hij doet ook steeds verkeerde dingen. Dat wil de duivel graag. Maar zelf kun je niet strijden tegen de duivel. Daar heb je iemand anders voor nodig. Jezus is sterker dan de duivel. Dan mag je ook luisteren naar het Woord van God. Zo kun jij strijden tegen de duivel. De duivel is een gevallen engel, de aartsvijand van God, die eropuit is om alles stuk te maken wat God gemaakt heeft. In het paradijs luisterden Adam en Eva niet naar God. Nu is de Heere Jezus gekomen om verloren mensen te redden en dat wil de duivel voorkomen.

Maar de duivel geeft het niet op. Hij neemt Jezus mee naar het dak van de tempel. Het dak van de tempel is heel hoog. Als je van het randje naar beneden kijkt, dan zie je hoe diep het beneden is. Als je naar beneden

valt, dan zul je zeker sterven. “Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden. Als U Gods Zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in het Woord van God dat Hij Zijn engelen dan zal sturen om U te bewaren? God heeft toch beloofd U te beschermen? De engelen zullen U op de handen nemen, dat staat in het Woord van God. U zult Uw voet niet stoten aan een steen. De engelen zullen voor U zorgen. Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want de engelen zullen U dan toch opvangen. Laat dat dan maar zien.” Luister eens naar wat de duivel, de vijand van God, nu zegt. Hij wil dat Jezus laat zien dat Hij de Zoon van God is. De duivel wil dat Jezus sterft als Hij naar beneden springt.

Jezus gaat er niet op in. Opnieuw antwoordt Hij: “Luister goed naar wat het Woord van God zegt. Er staat geschreven: U zult de Heere uw God niet verzoeken. Duivel, God zegt dat je Hem niet zomaar om een wonder mag vragen. Als je expres van het dak van de tempel springt, dan kun je God niet vragen om je te helpen. Dan heb je het zelf gedaan. Dan doe je verkeerde dingen.” Jezus doet niet wat de duivel vraagt. Hij vertelt de duivel wat er in het Woord van God staat. Het lijkt zo mooi wat de duivel zegt. De engelen zullen komen om Jezus te helpen. De duivel gebruikt zelfs het Woord van God. Maar de duivel luistert niet goed naar het Woord van God. Hij weet niet wat er precies in staat en hij verandert wat er in het Woord van God staat. Hij is de vijand van God. En daarom zegt hij verkeerde dingen over God.

Wij hebben nu ook het Woord van God, de Bijbel. Uit de Bijbel leren wij Wie God is. We weten dat God sterker is dan de duivel. Jezus is de baas over de duivel. Dat staat in de Bijbel. De duivel wil dat je allerlei leugens gelooft. Het is nodig om te luisteren naar wat er in de Bijbel staat. Het Woord van God is echt waar. De duivel wil dat je gelooft dat je gelukkig wordt als je God niet dient, maar dat is niet waar. Echt gelukkig word je alleen als je de Heere Jezus kent. Jezus is sterker dan de duivel. Iedere keer dat je verkeerde dingen doet, mag je daaraan denken. Als je bidt mag je vragen of Hij je wil helpen om te strijden tegen de duivel.

Toch probeert de duivel het nog een keer. Hij neemt Jezus mee naar een hoge berg. Op de berg zien ze de hele wereld. Jezus ziet alle landen op de wereld. Wat zijn het er veel! Wat ziet hij veel rijkdom en macht. De duivel laat Jezus alles zien en zegt: “Kijk maar goed, dit zijn alle landen van de wereld. Ik zal alle macht en de rijkdom van de landen aan U geven. U hoeft maar één ding te doen. Als U voor mij buigt en als U mij aanbidt, dan is alles van U. Als U voor mij knielt, dan geef ik U de hele wereld.” De duivel heeft een gemeen plan. Als Jezus nu voor hem knielt, dan is hij de baas. Dan knielt Jezus voor hém en niet voor God. Dan heeft hij gewonnen en is hij de baas. Dan is hij belangrijker dan God.

Wat zal Jezus doen? Zal Hij knielen voor de duivel? Nee, Jezus knielt alleen voor God in de hemel. Jezus luistert alleen naar het Woord van God. Hoor eens wat Hij zegt: “Er is geschreven dat je alleen de Heere, de God in de hemel, mag aanbidden. Alleen God mag je dienen. Je mag alleen voor Hem knielen. Ga weg, duivel.” Zo stuurt Jezus de duivel weg. Jezus knielt niet voor de duivel. De duivel is de vijand van God. En Jezus wil God dienen.

Weer heeft Jezus gezegd: “Er staat geschreven.” En nu gaat de duivel weg. *De duivel had een gemeen plan. Hij wilde dat Jezus hem het belangrijkste vond. Hij wilde dat Jezus voor hem knielde. Maar Jezus luistert naar God. Hij houdt van God de Vader in de hemel. Jezus is sterker dan de duivel. De duivel wil dat jij verkeerde dingen doet. Hij zegt dat het niet erg is om verkeerde dingen te doen. Dat heet verleiding. Maar de duivel liegt. Jezus is sterker dan de duivel. Als je bij Jezus hoort, kun je strijden tegen de duivel. Je moet niet de duivel dienen maar God. Daarom moet je knielen voor God. Je moet luisteren naar wat God zegt in de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God. Daar mag je steeds in lezen en naar luisteren. Dan hoor je wat God Zelf zegt. God wil ook dat jij de Bijbel leest. Uit de Bijbel kun je leren over God. De Heere wil je dan alles geven. Als jij graag een Bijbel wilt, mag je dat vragen aan de meester of de juf op de club.*

Als de duivel weggegaan is, heeft Jezus rust. De duivel komt niet meer met gemene vragen. De engelen van God komen. Ze zorgen voor Jezus. Ze geven hem eten en drinken. God in de hemel zorgt Zelf voor Jezus. Als Jezus uitgerust is, gaat Hij weer terug. Hij gaat weg uit de woestijn. Hij gaat de mensen over God vertellen.

3.3 Tips voor gespreksvragen

Tijdens het vervolg van de les en onder het werkje kun je met de kinderen in gesprek gaan naar aanleiding van de les. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

- Praat met elkaar door over de duivel. Wat doet de duivel en wat wil de duivel? Hoe merk je dat de duivel aanwezig is?
- De duivel belooft Jezus steeds mooie dingen. Wat zou jij doen? Waarom gelooft Jezus niet wat de duivel zegt?
- Wie is er machtiger: God of de duivel? Wie kun je het beste dienen en geloven?
- Jezus zegt steeds: "Er staat geschreven". Jezus noemt steeds het Woord van God. Praat met de kinderen door over de Bijbel. Waarom is het belangrijk de Bijbel te lezen?

4. Tekst aanleren

4.1 De Bijbeltekst

In Les A en B wordt Johannes 1:34 aangeleerd:

‘En ik heb gezien, en heb getuigd, dat [Jezus] de Zoon van God is.’

4.2 Voorbereiding

Om de Bijbeltekst zoveel mogelijk concreet te maken kan er gebruikgemaakt worden van platen die de tekst visueel maken. Print de volgende bijlagen uit op A4-papier:

- NT01A.02 – Bijbeltekst – ‘Johannes de Doper’
- NT01A.03 – Bijbeltekst – ‘gezien’
- NT01A.04 – Bijbeltekst – ‘getuigd’
- NT01A.05 – Bijbeltekst – ‘Zoon van God’

Je kan ook gebruikmaken van de A3-bijlage ‘NT01A.01 – Bijbeltekst – Johannes 1 vers 34’. Deze kun je in vier delen knippen. Eventueel kun je de afbeeldingen op karton plakken.

4.3 De tekst aanleren

- Deel de platen uit aan enkele kinderen. Het is handig als je de kinderen die een plaat hebben naar voren laat komen, zodat ook de andere kinderen de platen kunnen zien.
- Lees de Bijbeltekst voor vanuit de Bijbel en herhaal de tekst.
- Wanneer een kind iets hoort wat bij zijn of haar plaat hoort, houdt hij/zij de plaat omhoog.
- Zorg dat de kinderen in de goede volgorde komen te staan, zodat de hele tekst te ‘lezen’ is.
- Je kunt de tekst nu vaker herhalen, waarbij sommige kinderen hun plaat omdraaien.
- Leg ondertussen de Bijbeltekst uit.

>> Voor andere manieren om de Bijbeltekst aan te leren zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 7.

4.4 De tekst uitleggen

- In les A is het eerste deel van deze tekst uitgelegd. Tijdens deze les ligt de nadruk op de uitleg van de betekenis van de Zoon van God.
- Met name tegenover moslims is het nodig om dit uit te leggen. Men denkt dat christenen bedoelen dat Jezus de natuurlijke zoon van God is, voortgekomen uit een seksuele relatie. Gods Zoon zou ook een moeder hebben. Tegen deze gedachte keert de Koran zich. Uiteraard is deze gedachte niet wat de Bijbel leert (zie ook NT01 Les A hoofdstuk 1.3).
- Leg uit dat ‘Zoon’ niet betekent dat God een kind heeft zoals wij een kind van onze vader zijn. Ook is er geen sprake van een goddelijke moeder.
- De naam ‘Zoon van God’ laat zien dat God en Jezus heel dicht bij elkaar horen. Jezus is de Zoon van God en is Zelf ook God. Dit betekent niet dat er twee goden zijn, maar er is slechts één God.
- Dat de Vader Jezus Zijn Zoon noemt, laat zien hoe lief de Vader de Zoon heeft.
- God de Vader heeft Zijn Zoon naar de aarde gezonden. Hij werd geboren uit de maagd Maria. Maria had toen geen man. Later trouwt Maria met Jozef, maar Jozef is dus niet de vader van Jezus. Dit laat

zien dat de geboorte van de Heere Jezus een wonder is. God Zelf heeft ervoor gezorgd dat de Heere Jezus geboren werd.

- Het is heel moeilijk om te geloven dat God de Vader en de Zoon van God allebei God zijn en er toch geen twee goden zijn. Toch staat dat in de Bijbel.
- De duivel wil tussen God de Vader en Jezus in komen te staan bij al de verzoeken. Gelukkig lukt hem dat niet.

5. Werkje

5.1 Voor jonge en oudere kinderen

Doel

Het maken van een mobile met de vragen van de duivel en de antwoorden die Jezus vanuit Gods Woord geeft.

Vorbereiding

- Kopieer voor elk kind de bijlage NT01B.01, NT01B.01 en NT01B.03.
- Maak thuis een voorbeeld.
- Neem alle benodigdheden mee.
- Zorg dat de spullen klaarstaan.

Werkwijze

- Laat de kinderen de rondjes inkleuren of versieren.
- Knip de rondjes uit.
- Plak de goede rondjes op elkaar, zodat aan de ene kant de vraag van de duivel staat en aan de andere kant het antwoord van Jezus.
- Bovenaan maak je een gaatje, waar je een draad doorheen doet.
- Bevestig de draden aan de kledinghanger, zodat er een mobile ontstaat.

Benodigdheden

- Kinderkledinghangers (Action, Wibra)
- De bijlagen NT01B.01, NT01B.02 en NT01B.03 geprint op stevig papier
- Gekleurd draad
- Scharen
- Lijm
- Perforator
- Kleurpotloden of viltstiften

>> Andere werkjes voor deze geschiedenis zijn te vinden op: <http://www.pinterest.com/hhkev>



6. Quizvragen

1. Waar is Jezus als de duivel naar Hem toekomt?
In de woestijn.
2. Wie is de duivel?
De vijand van God.
3. Wat vraagt de duivel eerst aan Jezus?
Hij moet van stenen brood maken.
4. Wat vraagt de duivel daarna aan Jezus?
Spring van het dak van de tempel, dan zullen de engelen U opvangen.
5. Wat zegt de duivel als laatste tegen Jezus?
Als U voor mij knielt, zult U de baas zijn over de hele wereld.
6. Wat zegt de Heere Jezus steeds tegen de duivel?
"Er staat geschreven ..."
7. Wat wil de duivel?
Ons voor altijd ongelukkig maken.
8. Wie is er sterker: de duivel of God?
God.
9. Hoe kunnen wij meer over God leren?
Door de Bijbel te lezen.
10. Wat heeft veel kracht in de strijd tegen de duivel?
Het Woord van God, de Bijbel.

>> Zie toerusting deel 3 hoofdstuk 8 voor tips over hoe je een quiz kunt vormgeven.

Les C Jezus en de discipelen

Hoofdthema	Rondom Jezus
Lesthema	Jezus en de discipelen: de discipelen volgen Jezus
Bijbelgedeelte	Johannes 1:35-43
Te leren tekst	Markus 1:17: <i>'En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.'</i>
Kernwaarheid	Als je Jezus leert kennen, krijg je Hem lief. Je wilt dat ook anderen Hem leren kennen.
Bijlagen	NT01C.01 – Wie volg jij? NT01C.02-05 – Afbeeldingen bij Mark. 1:17

Tijdsduur	Activiteit	Tips en bijzonderheden
Binnenkomst		
5 min.	Welkom	<ul style="list-style-type: none"> • Persoonlijk welkom, eventueel naamsticker, registreer aanwezigheid.
Opening		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Lied kiezen of kinderen laten kiezen.
	Bidden	<ul style="list-style-type: none"> • Vertellen wat bidden is. • Handen vouwen/ogen sluiten, of (moslims) vragen stil en eerbiedig te zijn. • Vragen of er dingen zijn waar de kinderen voor willen bidden.
Bijbelles		
15 min.	Introles	<ul style="list-style-type: none"> • Vertellen over de Heere Jezus
10 min.	Bijbelles	<ul style="list-style-type: none"> • Vertelling over de roeping van de discipelen • Tijdens de vertelling telkens de toepassing maken naar leven van de kinderen, vragen stellen, niet bang zijn voor interactie. • Zoek zelf illustraties of maak gebruik van een flanelbord.
10 min.	Tekst leren	<ul style="list-style-type: none"> • Mar. 1:17 <i>'En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.'</i> • Uitleg + oefenen.
Activiteit		
40 min.	Pauze	<ul style="list-style-type: none"> • Drinken met wat lekkers.
	Quiz	<ul style="list-style-type: none"> • Kies of je deze week wel of niet de quiz doet.
	Werkje	<ul style="list-style-type: none"> • Maak een uitnodiging. • Doorpraten met de kinderen / verduidelijken / leefwereld leren kennen. • Opletten of iemand een persoonlijk gesprekje wil/nodig heeft.
Sluiting		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Lied kiezen of kinderen laten kiezen.
	Danken	<ul style="list-style-type: none"> • Vragen aan de kinderen of er dingen zijn waarvoor je kunt bidden/danken. • Danken en bidden n.a.v. de vertelling en gesprekjes met de kinderen.

>> Zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 1-9 voor verdere uitleg van het programma.

1. Achtergronden

1.1 Exegese van Johannes 1:35-44

- Verband De geschiedenis vindt plaats nadat de Heere Jezus is gedoopt en door de duivel in de woestijn is verzocht. De dag ervoor had Johannes Hem al opgemerkt tussen de menigte en geroepen: “Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.” We lezen dan niet van iemand die tot geloof komt. In deze geschiedenis is dat anders.
- Vers 35-36 De volgende dag is Johannes weer aan de overzijde van de Jordaan, bij Bethabara (zie vers 28). Twee van zijn discipelen zijn bij hem. De ene is Andreas (vgl. vers 41), de andere waarschijnlijk de apostel Johannes zelf. Johannes de Doper ziet Jezus wandelen. Opnieuw (vgl. vers 29) is het eerste wat hij uitroept: “Zie het Lam van God.” Johannes vraagt geen aandacht voor zichzelf, maar wijst op Jezus. Jezus wordt het Lam van God genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat Hij het door God aangewezen offerlam is, dat geofferd moet worden om de zonden te verzoenen.
- Vers 37 De twee discipelen volgen onmiddellijk de Heere Jezus. Dit betekent ten eerste dat ze letterlijk achter de Heere Jezus aanlopen, maar ook dat ze volgeling van de Heere Jezus worden. Ze volgen niet langer Johannes, die hierdoor steeds minder discipelen krijgt (vgl. Joh. 3:30). Dat is bijzonder, want Johannes werd in die tijd als een veel grotere leider beschouwd dan Jezus (Joh. 11:11). Spreken - horen - volgen is de heel eenvoudige keten waardoor deze mensen volgelingen van Jezus worden.
- Vers 38-39 De Heere Jezus draait Zich om, ziet hen en vraagt: “Wat zoeken jullie?”, ofwel: “Wat denken jullie bij Mij te vinden, waarom volgen jullie Mij?” De twee discipelen antwoorden door Hem ‘Rabbi’ of leraar te noemen. Dit betekent dat ze Zijn discipel willen zijn. De vertaling van het woord ‘rabbi’ laat zien dat Johannes voor Griekssprekende mensen schrijft, die het Aramees niet kennen. Ze willen onderwijs van Jezus en vragen daarom waar Hij woont.
- Vers 40 Heel eenvoudig zegt Jezus: “Kom en zie!” Dit is letterlijk bedoeld, maar je mag er ook de uitnodiging in lezen van de Heere Jezus om naar Hem te komen en te zien Wie Hij is. De twee discipelen zien de plaats waar Jezus woont. Waarschijnlijk was dit een zeer eenvoudige, tijdelijke verblijfplaats. Ze blijven er heel de dag, terwijl de Heere Jezus onderwijs geeft over Wie Hij is. Uiteindelijk is het de tiende ure, dat is vier uur ’s middags. Over ongeveer twee uur wordt het donker.
- Vers 41-42 Nu wordt de naam van een van de discipelen bekendgemaakt: Andreas. Ondanks het late tijdstip gaat hij op weg om het goede nieuws te vertellen dat zij de Verlosser gevonden hebben. Blijkbaar is hij door het onderwijs van Jezus en Johannes tot het besef gekomen dat Jezus de Verlosser is. De eerste bekende die hij tegenkomt is zijn broer, Simon. Direct vertelt hij dat zij de Verlosser gevonden hebben. Opnieuw vertaalt Johannes dit woord voor zijn lezers.
- Vers 43 Andreas brengt zijn broer bij Jezus. Dit is hoe ook vandaag mensen met Jezus in aanraking komen. Als andere mensen over Hem vertellen en anderen tot Hem brengen. Meer dan bij Jezus brengen kan Andreas niet, maar dat is ook niet nodig. Jezus spreekt en blijkt Simon bij naam te kennen. Dit laat Zijn Goddelijke alwetendheid zien. Ook geeft Hij Simon een nieuwe naam, namelijk Cefas. Cefas is Aramees en betekent ‘rots’. Ook dit woord vertaalt de schrijver in het Grieks: Petrus. Door Simon een nieuwe naam te geven laat Jezus Zijn autoriteit zien. Voor Simon betekent dit het begin van een nieuw leven, waarin hij Jezus navolgt.

1.2 Kernwaarheid

Als je Jezus leert kennen krijg je Hem lief. Je wilt dat ook anderen Hem leren kennen.

In de vorige geschiedenis zagen we de haat van de duivel tegen Jezus. In de volgende geschiedenis zien we hoe de dorpsgenoten van Jezus Hem verwerpen. In deze geschiedenis zien we hoe de eerste discipelen Hem gaan volgen. De twee discipelen worden op Jezus gewezen en volgen Hem. Tijdens een lang gesprek leren ze Hem kennen. Ze zien dat Hij gekomen is om de zonden van mensen te vergeven. De discipelen krijgen Jezus lief en beseffen dat Hij de Verlosser is. Het is God de Heilige Geest Die harten verandert, zodat men Jezus lief krijgt. Wie de Heere Jezus lief krijgt, wil dat ook anderen Hem leren kennen. Daarom brengt Andreas zijn broer Cefas bij Jezus. Jezus laat ook aan hen zien dat Hij almachtig is. Als je Jezus leert kennen, krijg je Hem lief, en wil je ook dat anderen Hem leren kennen. In deze les gaat het om de oproep van Jezus om aan anderen over Hem te vertellen. De medewerker kan tijdens deze les vertellen hoe hij of zij persoonlijk de Heere Jezus lief heeft gekregen. Juist een persoonlijk getuigenis wil de Heere gebruiken.

2. Introles

2.1 Doel

Het doel van deze les is om uit te leggen dat God vraagt dat de kinderen, net als de discipelen, de Heere Jezus volgen. Hij vraagt ook dat we anderen vertellen over de Heere Jezus. Laat de kinderen zien dat we van nature de duivel volgen.

Benodigdheden

- Bijlage NT01C.01
- Kleurpotloden of viltstiften

2.2 Voorbereiding

- Print NT01C.01 uit, liefst op A3-papier.
- Print eventueel voor elk kind NT01C.01 op A4-papier.
- Zorg dat er kleurpotloden of viltstiften aanwezig zijn.

2.3 Werkwijze

- Hang NT01C.01 op een goed zichtbare plaats voor in de ruimte.
- Print eventueel voor elk kind bijlage NT01C.01 op A4-papier.

Ga nu met de kinderen in gesprek over wat ze zien:

- Je ziet twee voeten. Met je voeten loop je en kun je iemand volgen.
- De Bijbel zegt dat wij óf de duivel volgen óf Jezus volgen.
- Als je verkeerde dingen doet, dan volg je de duivel. Wij doen vaak verkeerde dingen. Bedenk samen verkeerde dingen die je doet en schrijf die in de linkervoet. Verkeerde dingen brengen je verder bij God vandaan.
- God wil dat je Jezus volgt en goede dingen doet. Bedenk samen goede dingen die Jezus wil dat je doet en schrijf die in de rechtervoet. Als je Jezus liefhebt, wil je doen wat Hij vraagt. Als je Hem volgt ben je echt gelukkig.
- De Heere Jezus roept jou, Hij vraagt of je bij Hem komt, elke dag opnieuw. Als je bij de Heere Jezus hoort, ga je ook zien hoeveel verkeerde dingen je elke dag doet. Je moet dan elke dag vergeving vragen voor alles wat verkeerd is. Je mag Hem elke dag vragen: "Wilt U mij helpen om goede dingen te doen?"

Een van de dingen die Jezus vraagt is dat je anderen over Jezus vertelt.

Stuur het gesprek zo dat je samen hierover spreekt.

- Als wij bij Hem zijn, dan willen we dit ook heel graag aan anderen vertellen, daarom hebben wij onze voeten nodig om dit elke dag van de week weer te vertellen aan onze ouders, broertjes en zusjes, en al onze vrienden.
- Bedenk samen hoe je dat kunt doen.



NT01C.01 – Wie volg jij?

3. Bijbelles

3.1 Doel

Het doel van de Bijbelles is om de kernwaarheid aan de kinderen over te brengen: **Als je de Heere Jezus leert kennen, krijg je Hem lief. Je wilt dat ook anderen Hem leren kennen.** In de les komt de kerngedachte verschillende keren terug. Maak de volgende toepassingen richting de kinderen:

- Andreas en Johannes zien de Heere Jezus en krijgen Hem lief. Ze kunnen niet anders dan Hem volgen. Hoe is dat bij jou? Waarom zou je Jezus liefhebben?
- Als je Jezus volgt wil je bij Hem zijn. Je wilt meer over Hem te weten komen en doen wat Hij zegt. Hoe is dat bij jou?
- Als je Jezus liefhebt wil je dat anderen Hem ook leren kennen. Daarom vertellen wij jou over de Heere Jezus. Zou jij ook aan anderen over Hem willen vertellen?

3.2 Vertelling

Weten jullie nog wie Johannes de Doper is? Een vorige keer ging het over Johannes de Doper. Hij preekte bij de Jordaan en zei de mensen dat ze hun leven moesten veranderen. Toen kwam Jezus, en Johannes doopte Hem in de Jordaan. Wat was dat bijzonder, hè! Het is nu alweer een paar dagen later. Johannes de Doper is nog steeds aan het werk. Weer staat hij daar. Weer preekt hij. Weer vertelt hij de mensen dat ze hun zonden moeten belijden. Bij hem zijn twee leerlingen: Andreas en Johannes. Ze zijn al lange tijd bij Johannes de Doper en luisteren naar alles wat hij zegt.

Terwijl hij vertelt, licht ineens het gezicht van Johannes de Doper op. Hij wijst en roept het uit: “Zie, het Lam van God.” De twee discipelen draaien zich om. Daar zien ze Jezus van Nazareth. Ze herinneren zich de bijzondere gebeurtenissen van een paar dagen eerder. Toen werd deze Jezus gedoopt en klonk die stem uit de hemel. Nu zien ze Hem opnieuw. Johannes de Doper had eerder verteld dat deze Man Degene is Die hun zonden kan vergeven. Hij is Degene Die mensen kan redden. En nu staat Hij daar en Johannes de Doper wijst op Hem.

Als ze de Heere Jezus zien, geloven ze wat Johannes zegt: Hij is werkelijk de Verlosser. Ze beseffen dat ze veel zonden hebben gedaan. Ze beseffen dat ze de Heere Jezus nodig hebben en niet zonder Hem kunnen leven. Als Johannes wijst op Jezus, kunnen ze niet anders dan Hem volgen. Het is God Zelf Die hun hart verandert. Hun hart wordt vol met liefde voor de Heere Jezus. Direct verlaten ze Johannes de Doper en lopen achter de Heere Jezus aan. Niets liever willen ze dan bij Hem zijn. Niets liever willen ze dan horen wat Hij te zeggen heeft.

Als je Jezus leert kennen, dan krijg je Hem lief. Jezus is gekomen naar de aarde om zondige mensen te redden. God wil zondige en verkeerde mensen zalig maken. Als je beseft hoe zondig je bent, dan beseft je dat je niet zonder de Heere Jezus kunt leven. Je krijgt Hem lief en wilt meer over Hem te weten komen. *Heb jij de Heere Jezus lief? De Heere veranderde het hart van de discipelen, zodat ze Jezus lief kregen. Je mag bidden of de Heere ook jouw hart wil veranderen. Ook jij doet veel verkeerde dingen, maar God wil dat allemaal vergeven. Als je in Jezus gelooft, dan zijn je zonden vergeven. Je wilt dan graag bij Hem zijn en meer over Hem te weten komen.*

De twee mannen lopen zomaar achter Jezus aan. En dan draait Jezus Zich om en vraagt: “Wat zoeken jullie? Waarom volgen jullie Mij?” Johannes en Andreas geven geen antwoord, maar zeggen: “Meester! Waar woont U?” Ze noemen Hem meester. Dat betekent dat ze begrijpen dat Hij hun alles kan leren wat ze nodig hebben, ze verlangen naar Zijn onderwijs. Ze willen dicht bij Hem zijn. De Heere Jezus nodigt hen uit om met Hem mee

te gaan, zodat ze dit zelf kunnen zien, en horen wat Hij wil zeggen. De discipelen gaan met Hem mee en blijven de hele dag bij Hem.

Als je Jezus liefhebt, dan wil je niet bij Hem weg. Het liefst wil je dan altijd bij Hem zijn. *Weet je waarom? Omdat je Hem zo lief hebt gekregen. De Heere Jezus is namelijk Degene Die jou van de zonde bevrijdt. Dat betekent dat alle dingen die je verkeerd hebt gedaan, die de Heere veel pijn doen, zijn weggedaan. De Heere ziet dat dan niet meer, omdat de Heere Jezus die zonden wil vergeven.*

Heel de dag luisteren ze, zo ingespannen, dat ze de tijd vergeten. Als ze naar buiten kijken zien ze dat de dag al bijna voorbij is. Andreas en Johannes zijn zo vol over wat er gebeurd is. Ze willen dat iedereen de Heere Jezus leert kennen.

Als je Jezus liefhebt, wil je dat ook anderen Hem leren kennen. Als je de Heere Jezus kent, wil je dat iedereen Hem leert kennen. *Als jij iets moois ergens hebt gezien, wil je dat aan anderen vertellen. Je kunt er niet over zwijgen. Aan wie kun jij vertellen over de Heere Jezus? Zou je anderen over Hem willen vertellen? Wat zeg je dan?*

Ook Andreas kan daarom niet zwijgen. Hij staat op en gaat op weg. Andreas wil het gelijk aan zijn broer vertellen. Hij gaat op zoek. "Simon, waar ben je? O, ben je daar. Moet je horen wat er is gebeurd. Ik heb de Verlosser gevonden. Kom mee, dan kun je Hem zelf zien." Hij neemt Simon Petrus mee naar de Heere Jezus. En als de Heere Jezus hem ziet, zegt Hij: "Jij bent Simon (dat is zijn eerste naam), de zoon van Jona (dat is zijn vader), vanaf nu zul je Petrus heten." De naam Petrus betekent rots of steen. Dat is een mooie nieuwe naam.

De Heere Jezus heeft nu al drie discipelen: Andreas, Petrus en Johannes. De Heere Jezus roept hierna nog meer mensen om Zijn discipel te worden. Uiteindelijk heeft de Heere Jezus twaalf discipelen, dat zijn Zijn volgelingen. Ze hebben Jezus lief, ze luisteren naar wat Hij zegt. Ze willen dicht bij Hem zijn en doen wat Hij vraagt.

Jezus wil dat jij ook Zijn discipel, Zijn volgeling wordt. Nu is de Heere Jezus niet meer op de aarde, maar Hij leeft in de hemel. Je kunt Zijn volgeling worden door in Hem te geloven. Je moet dan je zonden belijden, erkennen dat je veel verkeerde dingen doet. Jezus wil die zonden vergeven. Je mag bidden of God je hart verandert zodat je Jezus lief krijgt.

Je mag dan ook anderen over Hem vertellen. Je vader, je moeder, je broertjes en zusjes, je vrienden. Ook zij hebben vergeving van de zonden nodig, ook zij doen verkeerde dingen, waarbij ze de Heere Jezus verdriet doen. Wil jij ook zo graag dat al die mensen de Heere Jezus leren kennen en liefhebben? Iedereen moet het horen. Weet je wat ook heel belangrijk is? Dat je voor deze mensen bidt. Dan vraag je aan de Heere Jezus: "Ik ken zoveel mensen, mogen zij U ook leren kennen en liefhebben?!" De Heere Jezus wil dit heel graag.

3.3 Tips voor gespreksvragen

Tijdens het vervolg van de les en tijdens het werkje kun je met de kinderen in gesprek gaan naar aanleiding van de les. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

- Waarom vindt Johannes het niet erg dat hij minder volgelingen krijgt en Jezus meer?
- Waarom zouden Andreas en Johannes zo graag bij Jezus willen zijn? Wil jij ook graag bij Jezus zijn?
- Vertel aan de kinderen waarom jij zelf de Heere Jezus liefhebt.
- Kun je het jezelf voorstellen dat de discipelen graag andere mensen wilden vertellen over de Heere Jezus? Hoe kun je dat doen?

4. Tekst aanleren

4.1 De Bijbeltekst

In Les C-E wordt Markus 1 vers 17 aangeleerd:

'En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.'

4.2 Voorbereiding

Je kunt deze tekst sneller aanleren door de woorden uit de tekst visueel te maken.

- Print NT01C.02-NT01C.05 uit en knip de symbolen uit.
- Schrijf de Bijbeltekst op een lange strook papier.
- Hang deze strook papier op voor in het lokaal.
- Bevestig de afbeeldingen met knijpers over de woorden van de Bijbeltekst.

Begrip	Afbeelding	Bijlage
Jezus	pijl omhoog	NT01C.02
zeide	Mond	NT01C.02
volgt	wenkende hand	NT01C.03
Mij	pijl omhoog	NT01C.03
Ik	pijl omhoog	NT01C.04
maken	twee werkende handen	NT01C.04
vissers	iemand die vertelt	NT01C.05
mensen	Mensen	NT01C.05

4.3 De tekst aanleren

- Lees de tekst vanuit de Bijbel of laat een kind de tekst opzoeken en voorlezen.
- Je kunt de tekst nu herhalen en vervolgens telkens één of meer afbeeldingen weghalen of ophangen.
- Ondertussen kun je de tekst uitleggen.

>> Zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 7 voor verdere uitleg van deze methode en voor andere methoden.

4.4 De tekst uitleggen

- Leg uit dat het belangrijk is dat Jezus hier spreekt. Daarom zijn het geen gewone woorden, maar Jezus geeft een opdracht aan de mensen.
- Vertel wanneer Jezus deze woorden uitsprak: Hij wandelt langs het meer en ziet twee vissers. Direct zegt Hij tegen hen: "Volg Mij na!" De twee mannen staan direct op en volgen Hem. Ze zijn nu discipelen van de Heere Jezus.

- Stel je voor dat jij zomaar ineens wordt geroepen. Wat zou jij doen? Zou je ook alles verlaten om Jezus te volgen? Waarom doen deze mannen dat?
- Leg uit dat die oproep van Jezus hun hart veranderde en ze daarom niet konden blijven zitten. Vanaf nu dienen ze de Heere Jezus. Ze gaan overal heen waar Hij heen gaat. Later zullen ze overal over de Heere Jezus vertellen.
- In les D wordt uitgelegd wat het volgen van Jezus betekent. In les E wordt uitgelegd wat het betekent om 'vissers van mensen' te zijn.

5. Werkje

5.1 Voor jongere en oudere kinderen

Doel

Maak een uitnodiging voor andere kinderen om ook op de club te komen. Je kunt zo, net als Andreas deed, anderen in aanraking brengen met de Heere Jezus.

Vorbereiding

- Zorg dat alle benodigdheden aanwezig zijn.
- Maak een voorbeeld.
- Je kunt er ook voor kiezen om een kleurplaat of een (Bijbel)tekst af te drukken op de voorkant.

Benodigdheden

- Voor elk kind een stevige blanco briefkaart of wit karton op A5-formaat
- Stiften en/of kleurpotloden
- Pennen

Werkwijze

- Elk kind krijgt een briefkaart.
- Op de voorkant van de kaart kunnen ze een tekening maken over het verhaal van vandaag. Als er gekozen is voor een kleurplaat kunnen ze die inkleuren.
- Op de achterkant kan een boodschap geschreven worden en de naam van de geadresseerde.
- Bespreek wie de kinderen zouden willen uitnodigen.
- Je kunt zelf de exacte datum van de volgende club erbij schrijven, of een standaarduitnodiging meegeven.
- Oudere kinderen kunnen op de voorkant een Bijbeltekst schrijven of de kerngedachte.

6. Quizvragen

1. Hoe heten de discipelen van Johannes de Doper?
Andreas en Johannes.
2. Wanneer gebeurde dit verhaal? Wat was er gisteren gebeurd?
De doop van de Heere Jezus.
3. Wie wijst Johannes de Doper aan? Wie moeten ze gaan volgen?
Hij wijst de Heere Jezus aan.
4. Hoelang bleven ze bij de Heere Jezus?
De hele dag.
5. Wat gaan de discipelen doen, nu ze de Heere Jezus kennen?
Ze vertellen het aan de andere mensen, zodat deze ook naar de Heere Jezus komen.
6. Naar wie gaat Andreas toe?
Naar zijn broer Simon.
7. Van wie is Simon Petrus een zoon?
Jona.
8. Wat is de nieuwe naam voor Simon? En wat betekent deze naam?
Petrus, dat betekent rots/steen.
9. Welke drie discipelen heeft de Heere Jezus nu?
Andreas, Johannes en Petrus.
10. Wat betekent het om een volgeling van de Heere Jezus te zijn?
Dat je altijd achter de Heere Jezus aan gaat, je hele leven.

>> Zie toerusting deel 3 hoofdstuk 8 voor tips over hoe je een quiz kunt vormgeven.

Les D Jezus en Zijn dorpsgenoten

Hoofdthema	Rondom Jezus
Lesthema	Jezus en Zijn dorpsgenoten: Jezus verworpen in Nazareth
Bijbelgedeelte	Lukas 4:14-31
Te leren tekst	Mar. 1:17: <i>“En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.”</i>
Kernwaarheid	Jezus is door God aangewezen als Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden.
Bijlagen	NT01D.01 – Werkje boekrol

Tijdsduur	Activiteit	Tips en bijzonderheden
Binnenkomst		
5 min.	Welkom	<ul style="list-style-type: none"> • Persoonlijk welkom, eventueel naamsticker, registreer aanwezigheid.
Opening		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Lied kiezen of kinderen laten kiezen.
	Bidden	<ul style="list-style-type: none"> • Vertellen wat bidden is. • Handen vouwen/ogen sluiten, of (moslims) vragen stil en eerbiedig te zijn. • Vragen of er dingen zijn waar de kinderen voor willen bidden.
Bijbelles		
10 min.	Introles	<ul style="list-style-type: none"> • Spel
15 min.	Bijbelles	<ul style="list-style-type: none"> • Vertelling over verwerping van Jezus in Nazareth • Tijdens de vertelling telkens de toepassing maken naar leven van de kinderen, vragen stellen, niet bang zijn voor interactie. • Zoek zelf illustraties of maak gebruik van een flanelbord.
15 min.	Tekst 1 op melodie	<ul style="list-style-type: none"> • Mar. 1:17: <i>“En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.”</i> • Uitleg + nog een keer zingen + overhoren.
Activiteit		
35 min.	Pauze	<ul style="list-style-type: none"> • Drinken met wat lekkers.
	Quiz	<ul style="list-style-type: none"> • Kies of je deze week wel of niet de quiz doet.
	Werkje	<ul style="list-style-type: none"> • Boekrol maken. • Doorpraten met de kinderen / verduidelijken / leefwereld leren kennen. • Opletten of iemand een persoonlijk gesprekje wil/nodig heeft.
Sluiting		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Tekst op melodie nog een keer herhalen.
	Danken	<ul style="list-style-type: none"> • Vragen aan de kinderen of er dingen zijn waarvoor je kunt bidden/danken. • Danken en bidden n.a.v. de vertelling en gesprekjes met de kinderen.

➤ Zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 1-9 voor verdere uitleg van het programma.

1. Achtergronden

1.1 Exegese van Lukas 4:16-30

- Verband Na de verzoeking in de woestijn begint de Heere Jezus met Zijn prediking. In het voorgaande vers lezen we dat Hij door iedereen wordt geprezen. Dat wordt anders als Hij in Nazareth komt. De mensen daar ergeren zich aan de boodschap van Jezus.
- Vers 16 Jezus is opgegroeid in Nazareth. Hij is op dit moment ongeveer 33 jaar en heeft al die tijd in Nazareth gewoond. Iedereen daar kent Hem dus goed. Zoals Hij jarenlang gewend was gaat Jezus op de sabbat naar de synagoge. Gebruikelijk is dat een van de aanwezige mannen een deel uit het Oude Testament leest en hier vervolgens wat over zegt. De aanwezige mannen zitten op banken langs de wand en luisteren. Ditmaal staat Jezus op om te lezen.
- Vers 17-19 Jezus krijgt de boekrol van Jesaja, Hij zoekt een passage op en begint te lezen. Hij kiest een gedeelte uit Jesaja 61. In dat gedeelte gaat het over de goede en rijke tijd die aanbreekt als de Verlosser komt. Iedereen in de synagoge verlangt naar die tijd. Dan zullen de Romeinen weggejaagd worden en zal er rust en vrede zijn.
- Vers 20-21 Jezus doet de boekrol dicht en begint te spreken. De hele inhoud van Zijn preek kennen we niet. Het belangrijkste is dat Jezus leert dat die rijke tijd nu is aangebroken. Jezus zegt daarmee dat Hij de langverwachte Verlosser is, Die vrede zal brengen. In het onderwijs van Jezus heeft 'vrede' wel een andere betekenis dan de Joden dachten. Geen verlossing van de Romeinen, maar verlossing van de zonde die scheiding maakt tussen God en mens.
- Vers 22 De uitleg van Jezus is heel anders dan zij gewend waren. Zijn woorden zijn aangenaam, maar de menigte verbaast zich er ook over. Hoe kan nu de zoon van Jozef, die ze al jarenlang kennen, de Verlosser zijn? Men kan niet geloven dat Jezus de Verlosser is. De Verlosser moest er toch veel machtiger uitzien dan die eenvoudige zoon van Jozef?
- Vers 23 De Heere Jezus merkt hun ongeloof. De mensen zouden het liefst een spectaculair wonder zien, zoals Jezus eerder had gedaan. Misschien dat ze dan wel willen geloven. "Medicijnmeester, genees uzelf" was waarschijnlijk een spreekwoord waarmee men allerlei wonderdokters afwees. Laat het eerst maar eens zien ... Dat willen ze ook van Jezus. Willen wij ook eerst een wonder zien, voor we in Hem geloven?
- Vers 24 De Heere Jezus geeft niet toe aan de wens om Zichzelf met een wonder te bewijzen. In plaats daarvan geeft Hij nog een ander spreekwoord: "Een profeet wordt in zijn eigen vaderland niet geëerd." Helaas blijkt maar al te vaak dat juist de mensen die Jezus het best zouden moeten kennen, toch niet in Hem geloven. Velen in de kerk gaan verloren, terwijl mensen die ver bij God vandaan leven tot geloof komen.
- Vers 25-27 Als antwoord brengt Jezus twee geschiedenissen uit het Oude Testament in herinnering. In beide geschiedenissen werd iemand van buiten Israël door God gered. Vele weduwen in Israël leefden in armoede, maar God zond Elia naar een vrouw van buiten Israël. Terwijl de Joden dicht bij God mochten leven, had er geen enkele melaatse om genezing. Een buitenlander deed het wel, en werd genezen. Jezus laat hiermee zien dat God Zijn eigen weg gaat. De Joden dacht dat zij meer recht hadden op Gods genade. Jezus laat zien dat dit niet zo is. Ook blijkt hieruit het ongeloof van de Joden, die beter hadden moeten weten.
- Vers 28-29 Dit onderwijs van Jezus wekt enorme ergernis op. De Joden willen niet horen dat God mensen uit genade zalig maakt, zonder te kijken naar hun werken. Ze worden zo woedend dat ze op Hem afstormen en Hem naar buiten slepen en van een berg af willen gooien. Een poging tot moord op hun dorpsgenoot!

Vers 30 De moordpoging lukt niet. Jezus gaat met grote kracht midden tussen hen door en verdwijnt. De manier waarop het er staat duidt op een wonder van God. Het laat zien dat Jezus nog niet klaar is om te sterven.

1.2 Kernwaarheid

Jezus is door God aangewezen als Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden.

Deze geschiedenis kent veel aspecten. Jezus openbaart Zich als de Verlosser. Ook leert Hij dat God op een andere manier werkt dan de Joden denken. Ten eerste leert Jezus dat God verlossing brengt door iemand Die er niet uitziet als een Verlosser. Ten tweede wijst Jezus op de vrijmacht van God om genade te geven aan wie Hij wil. Ten derde wijst Hij op hun ongeloof, toen en nu. Vanwege hun ongeloof gaat God hun voorbij. Als toepassing richting de kinderen focussen we op het feit dat God door Jezus van Nazareth verlossing brengt. Zonder Jezus zijn we arm, gebroken en ziek. Jezus is door God aangewezen als Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden.

1.3 Voor moslims

Jezus als profeet

Dit verhaal komt niet voor in de Koran. In de Koran komen bijna geen verhalen voor zoals in de Bijbel. Vaak zijn het korte flarden van verhalen, helemaal door elkaar in één lange soera. Deze verhalen zijn voor moslims met name bekend uit het Oude en Nieuwe Testament, maar worden dan verdraaid. Over Jezus persoonlijk staat er bijna niets in de Koran. Wel wordt er vaak herhaald dat Jezus slechts een profeet is, en geen God. Wel staat er in de Koran, in soera 2:87: "Wij hebben aan Moesa (Mozes) het boek gegeven en Wij hebben na hem de gezanten laten navolgen en Wij hebben 'Isa, de zoon van Marjam, de duidelijke bewijzen gegeven en hem gesterkt met de heilige geest. Maar telkens als er een gezant tot jullie komt met iets wat jullie niet zint, zijn jullie dan niet hoogmoedig? Dan betichten jullie sommigen van leugens en anderen doden jullie." Dat profeten dus vervolgd en vermoord werden is wel bekend in de islam. Moslims zullen waarschijnlijk denken dat het feit dat Jezus in Zijn eigen woonplaats in de synagoge gaat preken, nog meer Zijn profeetschap ondersteunt, en zullen dit zien als bevestiging van hun standpunt dat hij "slechts een profeet is". Een moslim zegt altijd: "Ik geloof ook in Jezus, ik geloof dat Hij een profeet is!" Ze verstaan hieronder dat zij weten dat Hij bestaan heeft, dat Hij de islam gepredikt heeft op aarde. Moslims geloven niet dat Jezus is gekruisigd.

2. Introles

2.1 Doel

Door het vertellen van een verhaal willen we de kernwaarheid **'Jezus is door God aangewezen als Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden'** aan de kinderen duidelijk maken, voordat we het Bijbelverhaal gaan vertellen. De nadruk ligt in dit verhaal op Jezus als Redder in de nood.

2.2 Voorbereiding

- Schrijf op een groot vel: 'Jezus is Redder'.
- Neem een reddingsboei mee of eventueel een plaatje van een reddingsboei.
- Lees het verhaal een paar keer door.

2.3 Werkwijze

- Laat de reddingsboei zien. Vraag aan de kinderen waar deze voor gebruikt wordt.
- Vertel op beeldende wijze het onderstaande verhaal.
- Spreek daarna met de kinderen over wat ze gehoord hebben.
 - Zonder reddingsboei zou John verdronken zijn. Ook jij moet gered worden.
 - Alleen de Heere Jezus kan jou redden.

"Kijk eens, daar ligt iemand in de rivier, alleen zijn hoofd is nog net boven water! Nu gaat-ie weer onder. O, het is John. Vlug, opschieten, ga hulp halen. De stroming is hier heel sterk!" Al snel komen er steeds meer mensen naar de rivier toegesneld. "We moeten iets doen, hij kan zichzelf nooit redden uit deze vieze rivier." "Kijk, hij wordt nu al meegezogen door de stroming!" roept een ander. "Help! Helluuuup!" klinkt het vanuit het water. "Help alsjeblieft, ik verdrink ... Help!" De mensen kijken elkaar aan. "Wie kan er helpen?" Maar niemand durft. De rivier is veel te gevaarlijk, de stroming te sterk. "Probeer hierheen te zwemmen", roept de een. "Houd vol!" roept de ander. Maar de mensen zien wel dat het niet lukt. Is er dan niemand die kan helpen?

Dan ineens komt er een man aangerend. "Aan de kant", roept hij, "ik kan helpen." De mensen draaien zich om en zien dat de man een reddingsboei in zijn handen heeft. Er zit een lang touw aan. De man loopt naar de oever en met een enorme zwaai gooit hij de reddingsboei in het water vlak bij John. "Hier!" roept de man, "houd vast!" Met zijn laatste krachten grijpt John de reddingsboei vast. Langzaam trekken de mensen John aan de kant. John is gered!

3. Bijbelles

3.1. Doel

In deze Bijbelles wordt de kernwaarheid **'Jezus is door God aangewezen als Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden'** toegespitst op de verlossing uit je dagelijkse noden (ziekte, problemen) waarmee de mensen naar Jezus toekwamen. Verder wordt het uitgediept naar Jezus' komst als Verlosser van de zonden. Maak de volgende toepassingen richting de kinderen:

- Jezus vraagt om te luisteren als Hij spreekt. Hij wil jou werkelijk gelukkig maken en verlossen van je zonden.
- Het is moeilijk om te geloven dat Jezus van Nazareth de door God gezonden Verlosser is. Toch kun je het weten, door te kijken naar Zijn wonderen.
- Als je Jezus verwerpt en niet in Hem gelooft kun je niet echt gelukkig worden. Alleen als je Hem kent ben je echt gelukkig.

3.2 Vertelling

"Heb je het al gehoord ...?" "Wat? Waar heb je het over?" "O, weet je dan nog niet wat er in Kapernaüm is gebeurd? Jezus is daar geweest, en Hij heeft veel zieken genezen! Nu is Hij vanuit Kapernaüm naar ons dorp gereisd." "Over wie heb je het nu eigenlijk? Jezus? Bedoel je Jezus, die hier uit ons dorp komt? Jezus de zoon van Jozef, de timmerman?" "Ja precies, Hij is nu in Nazareth, ik heb het zelf gehoord." "Hoe kan het dan dat Hij zieke mensen beter heeft gemaakt? Hij is toch gewoon de zoon van de timmerman?" "Ja, dat weet ik ook niet. Kom, we moeten doorlopen. Het is tijd om naar de synagoge te gaan. Er zijn al heel veel mensen onderweg!"

Als ze door de straten lopen, zien ze dat er bij hun kerk, de synagoge, ook al heel veel mensen zijn. Vandaag is het sabbat, dan houden alle mensen een dag rust. Op de sabbat komen de Joden naar de synagoge om uit de Bijbel te horen. Alle mensen zoeken een plekje in de synagoge van Nazareth. Dan wordt het helemaal stil.

Voorin staat de overste van de synagoge. Hij is de baas, en hij vertelt wat er gaat gebeuren. "Wie wil er vandaag uit de boekrol lezen?" vraagt hij. Zo ging dat toen. Elke week mocht iemand uit de Bijbel lezen en daar vervolgens wat over vertellen. Zoekend kijkt hij rond. Zou er iemand zijn? Ja hoor, kijk maar eens goed. Tussen al de mensen die daar staan te luisteren, loopt er iemand naar voren. "Nee maar", zeggen de mensen in de synagoge tegen elkaar, "dat is toch Jezus, de zoon van de timmerman? Wat zou Hij aan ons te vertellen hebben?" Het wordt heel stil in de synagoge, als Jezus voor hen zit.

Kijk, daar komt al iemand aangelopen met een grote boekrol in zijn handen. In die boekrol staat een deel van de Bijbel. Voorzichtig geeft hij de boekrol aan Jezus. Jezus opent de boekrol en begint te lezen: "*De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om aan de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart; om aan de gevangenen te prediken loslating, en voor de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren.*" Stil en vol eerbied staan de mensen te luisteren. Ze zien hoe Jezus de boekrol teruggeeft en gaat zitten. Alle ogen zijn op Hem gericht.

Wat fijn hè, dat al die mensen zo goed luisteren. Als je stil en eerbiedig bent, kun je goed opletten. Nu Jezus Zelf in de synagoge is, willen de mensen precies weten wat Jezus zegt. Ze willen ook precies weten wie Jezus is. Dat is belangrijk! Luister jij ook goed naar de verhalen uit de Bijbel? Als er uit de Bijbel gelezen wordt, of als er uit de Bijbel verteld wordt, op de club? Ook nu is Jezus bij ons. Je kunt Jezus niet zien, maar we hebben wel de Bijbel. Luister daarom goed, wat Jezus tegen jou wil zeggen!

Iedereen is stil en dan spreekt Jezus: *“Vandaag zijn deze woorden vervuld!”* De mensen houden hun adem in, hun mond valt open van verbazing. Wat ze ook hadden gedacht dat Jezus zou zeggen, dit niet! Vol ongeloof en verbazing kijken ze de Heere Jezus aan. Wat bedoelt Hij?

Het gedeelte dat Jezus heeft gelezen is eeuwen geleden geschreven door Jesaja. Jesaja was een profeet van de Heere. Hij schreef op wat God aan hem vertelde. In het gedeelte dat Jezus heeft gelezen, doet Jesaja een voorzegging. “Eens”, zegt Jesaja, “zal God iemand naar de aarde sturen Die aan alle mensen het Evangelie verkondigt. Hij zal de zieken beter maken, de mensen bevrijden van de vijanden. Hij zal komen om hen te verlossen van de zonden. Dan zal er een fijne tijd van vrede aanbreken.” De mensen kennen dat gedeelte wel. Ze verlangen naar die tijd. En nu staat Jezus daar en Hij zegt: “Nu gaat gebeuren wat Jesaja heeft beloofd. Ik ga doen wat God eeuwen eerder heeft beloofd.” De mensen kunnen het nauwelijks geloven, maar toch is het zo.

De Verlosser van Wie Jesaja al eeuwen eerder heeft gesproken, is gekomen. Het is de Heere Jezus. **Jezus is door God gezonden, niet alleen om het Evangelie te vertellen, maar ook om te laten zien dat Hij de Zoon van God is. Jezus is de Verlosser. Hij is gekomen, om aan de mensen in Nazareth te vertellen dat ze gered kunnen worden, door in Hem te geloven.** Herinner je nog wat Jezus allemaal gedaan heeft? Hij geneest zieken, Hij troost mensen die verdrietig zijn, Hij maakt blinde mensen weer ziende. Jezus heeft gedaan wat Jesaja had voorgezegd. Dat betekent dat Hij geen gewoon mens is, **Jezus is door God aangewezen als Verlosser.** Hij kan de zonden van mensen vergeven. Hij wil mensen zalig maken, dat betekent: werkelijk gelukkig maken.

De mensen luisteren vol verwondering naar wat Jezus zegt. Ze kunnen het eigenlijk niet geloven. “Dit is toch gewoon de zoon van de timmerman Jozef? Is Hij de Verlosser?” Ze hadden een heel andere voorstelling van de Verlosser. Niet ‘gewoon’ de zoon van Jozef, de timmerman.

Vind jij het ook moeilijk te geloven dat Jezus de door God gestuurde Verlosser is? Jezus was een mens net als wij, maar zonder zonde. Toch is Hij de Verlosser Die God heeft beloofd. Hoe kan het anders dat Jezus zo wijs is? Dat Hij zulke wonderen kan doen? Dat kan alleen omdat Hij de Zoon van God is. Maar misschien denk je wel: Eerst zien, dan geloven. Als er nu een wonder gebeurt, dan kan ik het wel geloven, maar nu niet. De mensen in Nazareth denken ook zo.

Jezus ziet dat ze het eigenlijk niet geloven. Jezus spreekt opnieuw: “Misschien denken jullie wel: Bewijs het eerst maar eens. Doe maar een wonder, dan geloven we het wel. Maar er zijn al zoveel profeten bij jullie in Nazareth geweest, hebben jullie naar hen wel geluisterd? Eeuwen geleden stuurde God de profeet Elia, maar jullie luisterden niet naar hem. Daarom zullen jullie Mij ook niet geloven.”

Wat?! Hoe kan Jezus dit zeggen? Wat is dit voor een Profeet? Jezus hoeft hier nooit meer te komen. Wat denkt Hij wel, denkt Hij nu echt dat ze geloven dat Hij de Verlosser is? Denkt Hij nu echt dat ze geloven dat deze zoon van de timmerman de Zoon van God is, de Verlosser Die hen van de vijanden zal verlossen?! Woedend zijn ze! Ze pakken Jezus vast, en slepen Hem de synagoge uit. Ze nemen Hem mee door de straten van Nazareth, naar een berg daar vlakbij. Ze lopen omhoog, tot op de top van de berg, vast van plan om Jezus in de afgrond te gooien. Maar dan, ineens ‘rukt’ Jezus Zich met kracht los uit het midden van hen. Het is een wonder. Rustig loopt Hij tussen de mensen door en gaat weg. Niemand kan Hem nu meer tegenhouden. Het plan van de mensen van Nazareth is mislukt.

Wat erg wat er gebeurt! De mensen in Nazareth verwerpen Jezus. Ze willen niet naar Hem luisteren en willen niet in Hem geloven. Ze proberen Hem zelfs te doden. Wat is er met hen gebeurd? Jezus heeft eenieder van hen aangesproken. Hij heeft verteld over het ongeloof dat in hun harten leeft. Ze weten en voelen dat Jezus gelijk heeft, maar dat willen ze niet toegeven. Ze sturen Jezus liever weg. Ja, ze willen niet in Hem geloven en verwerpen Hem. Maar, **als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden.** Dan ben je niet verlost van je zonden. Dan kan Hij je niet troosten en verlossen. Dan kan Hij je niet zalig maken, dan kun je nooit echt gelukkig zijn. Daarom is het zo erg dat de mensen Jezus verwerpen.

Wat doe jij als Jezus spreekt? Geloof je met heel je hart in Hem? Geloof je dat Hij de Zoon van God is? Of verwerp je Hem, en ga je liever verder waar je mee bezig bent?! Denk je: Ik wil eerst een wonder zien en anders geloof ik het niet? Als je niet in Jezus gelooft, verwerp je Hem. Dan kun je niet bij Hem horen. Wat is dat erg, want dan zul je ook nooit echt gelukkig zijn. Als je gelooft dat Jezus de Verlosser is Die God heeft gestuurd, dan mag je bij Hem horen. Hij wil je echt en voor altijd gelukkig maken.

3.2 Tips voor gespreksvragen

Tijdens het vervolg van de les en tijdens het werkje kun je met de kinderen in gesprek gaan naar aanleiding van de les. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

- Wat doe jij als er uit de Bijbel wordt gelezen, of als er op de club uit de Bijbel wordt verteld?
- Vind je het belangrijk dat er uit de Bijbel wordt verteld?
- Jezus was niet welkom bij de mensen in Nazareth. Waarom niet?
- Vind je het moeilijk om te geloven dat Jezus door God gestuurd is?
- Begrijp je dat jij van je zonden verlost moet worden?
- Denk eens voor jezelf na: Geloof jij in Jezus, of verwerp je Hem?

4. Tekst aanleren

4.1 De Bijbeltekst

In Les C-E wordt Markus 1 vers 17 aangeleerd:

“En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.”

4.2 Voorbereiding

Je kunt deze tekst sneller aanleren door de woorden uit de tekst visueel te maken.

- Print NT01C.02-NT01C.05 uit en knip de symbolen uit.
- Schrijf de Bijbeltekst op een lange strook papier.
- Hang deze strook papier op voor in het lokaal.
- Bevestig de afbeeldingen met knijpers over de woorden van de Bijbeltekst.

In aanvulling op de vorige les kun je ook de gebaren uit je hoofd leren.

Begrip	Afbeelding	Bijlage	Gebaar
Jezus	pijl omhoog	NT01C.02	vinger omhoog
zeide	mond	NT01C.02	hand open en dicht
volgt	wenkende hand	NT01C.03	wenken met de hand
Mij	pijl omhoog	NT01C.03	vinger omhoog
Ik	pijl omhoog	NT01C.04	vinger omhoog
maken	twee werkende handen	NT01C.04	twee vuisten op elkaar heen en weer bewegen
vissers	iemand die vertelt	NT01C.05	hand open en dicht
mensen	mensen	NT01C.05	om je heen wijzen

4.3 De tekst aanleren

- Lees de tekst vanuit de Bijbel of laat een kind de tekst opzoeken en voorlezen.
- Je kunt de tekst nu herhalen en vervolgens telkens één of meer afbeeldingen weghalen of ophangen.
- Het is ook mogelijk om de tekst uit te leggen door gebruik te maken van gebaren (zie schema).
- Ondertussen kun je de tekst uitleggen.

>> Zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 7 voor verdere uitleg van deze methode en voor andere methoden.

4.4 De tekst uitleggen

- In les B werd uitgelegd wanneer Jezus deze woorden sprak en wat het gevolg was. Deze keer ligt de nadruk op de vraag wat het voor de kinderen betekent om Jezus na te volgen.
- Jezus zegt tegen de mensen en ook tegen ons dat we Hem moeten volgen. Hem volgen betekent dat we gehoorzaam moeten luisteren naar wat Jezus tegen ons zegt.

- Je vertrouwt erop dat alles wat Jezus zegt waar is. Als Hij zegt dat wij veel verkeerde dingen doen en niet zomaar bij God kunnen komen. Als Hij zegt dat Hij al jouw zonden wil vergeven, als je in Hem gelooft.
- Je probeert te leven zoals Jezus dat van je vraagt. In het Woord van God, de Bijbel, zegt Hij hoe wij moeten leven. Volgen is: proberen geen verkeerde dingen meer te doen. Dus geen ruzie maken met je broertje, eerlijk zijn op school, luisteren naar je vader en je moeder. Iemand anders vergeven als die jou kwaad aandoet.
- Wij hebben een hart dat Jezus eigenlijk helemaal niet wil dienen. Het is vaak veel fijner om verkeerde dingen te doen dan om te doen wat Jezus vraagt. De HEERE wil jouw hart veranderen, daar mag je om bidden.
- In les E wordt uitgelegd wat het betekent om 'vissers van mensen' te zijn.

5. Werkje

5.1 Voor jonge en oudere kinderen

Doel

Het doel is om een boekrol te maken, zoals de boekrol waaruit Jezus las in de synagoge. In de boekrol kan het verhaal worden uitgebeeld of de geleerde tekst worden geschreven.

Vorbereiding

- Zorg dat alle benodigdheden aanwezig zijn.
- Zaag de stokjes op maat en knip het behangpapier.
- Print voor elk kind NT01.D.01 in kleur.
- Maak thuis een voorbeeld.

Werkwijze

- Neem het stuk behangpapier.
- Maak de twee stokjes aan de uiteinden van het behangpapier stevig vast: eerst met plakband, rol ze dan iets om, doe er lijm op, en rol het dan in.
- Laat het geheel vervolgens goed drogen.
- Maak in het midden van de rondjes een gat en schuif de rondjes over het uiteinde van de stokjes (zie afbeelding).
- Tijdens het drogen kun je voor de binnenzijde aan het werk. Je kunt hier eindeloos in variëren.
 - Laat de kinderen de zes plaatjes van bijlage NT01D.01 uitknippen.
 - De zwart-wit plaatjes kunnen ingekleurd worden.
 - In het lege vak kan een tekening gemaakt worden.
- Als het geheel klaar is, kun je dit aan de binnenzijde van de boekrol, op het behang, bevestigen. Zorg dat de plaatsjes in de juiste volgorde zitten.
- Laat de binnenkant goed drogen, voordat je de boekrol helemaal oprolt, anders plakt alles aan elkaar vast.

Benodigdheden

- Plakband
- Lijm
- Scharen
- Viltstiften of kleurpotloden

Benodigdheden per kind

- Een stuk behangpapier van +/- 80x30 cm.
- 2 ronde stokjes van ongeveer 50 cm (bouwmarkt)
- 4 rondjes (bijvoorbeeld van karton of doppen)
- Bijlage NT02D.01.

Bron: <https://nl.pinterest.com/pmvanginkel/>



6. Quizvragen

1. Waar gaan de mensen van Nazareth naartoe op de sabbat?
Naar de synagoge.
2. Wie spreekt er op die dag in de synagoge?
Jezus van Nazareth.
3. Waar leest Jezus uit voor?
Uit een boekrol, de boekrol van Jesaja.
4. Waarom is het zo stil als Jezus spreekt in de synagoge?
De mensen luisteren goed, ze horen dingen die ze graag willen horen, ze zijn nieuwsgierig.
5. Wanneer verandert de stilte in onrust?
Als Jezus vertelt over het ongeloof, dat ze vroeger ook al niet naar de profeten wilden luisteren en dat ze ook niet naar Hem zullen luisteren.
6. Wat geloven de mensen in de synagoge niet van Jezus?
Ze geloven niet dat Hij de Zoon van God is, ze denken dat Hij de zoon van de timmerman is.
7. Wie verwachten de mensen in Nazareth als Verlosser?
Iemand die uit een belangrijke familie komt, en die voor vrede met de Romeinen zal zorgen.
8. Wat gebeurt er dan?
Enkele mensen staan op en slepen Jezus uit de synagoge naar buiten. Ze zijn van plan om Hem van de berg af te werpen.
9. Hoe laat Jezus zien dat Hij de Zoon van God is, en dus alle macht heeft?
Hij rukt Zich los, niemand kan Hem tegenhouden. Hij verlaat Nazareth.
10. Wat betekent: Wie niet voor Jezus is, is tegen Hem?
In je leven moet je een keuze maken: in Jezus geloven als je Verlosser (en anders verwerp je Hem).

>> Zie toerusting deel 3 hoofdstuk 8 voor tips hoe je een quiz kunt vormgeven.

Les E Jezus en Simon Petrus

Hoofdthema	Rondom Jezus
Lesthema	Jezus en Simon Petrus: De wonderbare visvangst
Bijbelgedeelte	Luk. 5:1-11
Te leren tekst	Mar. 1:17: <i>“En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.”</i>
Kernwaarheid	Als Jezus spreekt, dan moet je gehoorzaam luisteren naar Zijn woord.
Bijlagen	-

Tijdsduur	Activiteit	Tips en bijzonderheden
Binnenkomst		
5 min	Welkom	<ul style="list-style-type: none"> • Persoonlijk welkom, eventueel naamsticker, registreer aanwezigheid.
Opening		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Lied kiezen of kinderen laten kiezen.
	Bidden	<ul style="list-style-type: none"> • Vertellen wat bidden is. • Handen vouwen/ogen sluiten, of (moslims) vragen stil en eerbiedig te zijn. • Vragen of er dingen zijn waar de kinderen voor willen bidden.
Bijbelles		
15 min.	Introles	<ul style="list-style-type: none"> • Doorfluistertje
10 min.	Bijbelles	<ul style="list-style-type: none"> • Vertelling over de wonderbare visvangst • Tijdens de vertelling telkens de toepassing maken naar leven van de kinderen, vragen stellen, niet bang zijn voor interactie. • Zoek zelf illustraties of maak gebruik van een flanelbord.
10 min.	Tekst aanleren	<ul style="list-style-type: none"> • Mar. 1:17: <i>“En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.”</i> • Uitleg + oefenen.
Activiteit		
40 min.	Pauze	<ul style="list-style-type: none"> • Drinken met wat lekkers.
	Quiz	<ul style="list-style-type: none"> • Kies of je deze week wel of niet de quiz doet.
	Werkje	<ul style="list-style-type: none"> • Vis maken. • Doorpraten met de kinderen / verduidelijken / leefwereld leren kennen. • Opletten of iemand een persoonlijk gesprekje wil/nodig heeft.
Sluiting		
5 min.	Zingen	<ul style="list-style-type: none"> • Tekst op melodie nog een keer herhalen.
	Danken	<ul style="list-style-type: none"> • Vragen aan de kinderen of er dingen zijn waarvoor je kunt bidden/danken. • Danken en bidden n.a.v. de vertelling en gesprekjes met de kinderen.

>> Zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 1-9 voor verdere uitleg van het programma.

1. Achtergronden

1.1 Exegese van Luk. 5:1-11

Verband	In Johannes 1 vers 41-43 lezen we hoe Simon Petrus discipel van Jezus wordt. Blijkbaar is Simon toch weer gewoon aan het werk gegaan. Vanaf dit moment volgt hij Jezus voortdurend en wordt hij voorbereid op zijn werk als apostel ('mensen vangen').
Vers 1-3	Door Zijn onderwijs en Zijn wonderen krijgt Jezus steeds meer bekendheid. Een grote menigte volgt Hem. Jezus stapt in het schip van Simon Petrus, die daar bezig was met het spoelen van de netten. Hij had blijkbaar geen tijd om naar Jezus te luisteren. Vanuit het scheepje geeft Jezus onderwijs aan de menigte op het strand.
Vers 4	Als Jezus Zijn preek heeft geëindigd, vraagt Hij Petrus naar het diepere deel van het meer te varen. Jezus zegt dat hij zijn netten moet uitwerpen, niet om te vissen maar om te vangen. Dit laat zien dat Jezus al weet wat er gaat gebeuren. Hijzelf zal zorgen voor een wonder.
Vers 5	In het antwoord van Simon klinkt verbazing. De gebruikelijke tijd om te vissen was 's nachts. Overdag zijn de vissen te diep en heeft het geen zin om het net uit te werpen. Ondanks zijn bezwaren gehoorzaamt Simon aan Jezus. Hij werpt het net uit, niet omdat hij het begrijpt, maar omdat Jezus het zegt. Dit laat zien wat het ware geloof is: een vertrouwen op het woord van Jezus, ook al begrijp je het niet.
Vers 6-7	De gehoorzaamheid van Simon blijkt niet voor niets. Wat onmogelijk is, gebeurt: er zit zoveel vis in het net, dat het net scheurt. Het is zo veel dat een ander scheepje moet komen helpen en ze bijna zinken door al de vissen. Dit laat de grote overvloed zien die Jezus wil schenken.
Vers 8	Simon beseft dat Jezus geen gewoon mens is, maar dat Jezus veel groter is dan hij. In het licht van Jezus' macht komt zijn eigen zondigheid en beperktheid scherp naar voren. Hij valt voor Jezus op de knieën (een teken van aanbidding) en belijdt dat hij een zondig mens is.
Vers 9-11	Iedereen is verwonderd over het wonder dat is gebeurd. Enkele van de toeschouwers worden in het bijzonder genoemd: Jakobus en Johannes. Ook zij worden discipelen van Jezus. Jezus stelt Simon gerust met de woorden: "Vrees niet." Simon als zondig mens hoeft niet bang te zijn voor de ontmoeting met Jezus. Jezus kan dit zeggen op grond van Zijn eigen verzoenend lijden en sterven. Jezus voegt eraan toe dat Simon voortaan mensen zal vangen. Dit is het beeld voor zijn werk als Evangelieverkondiger en later als apostel. Het wonder van Jezus legt het grondpatroon voor dit werk: Jezus gehoorzamen en het net uitwerpen. Ook, of misschien juist, op plaatsen waar dat geen zin lijkt te hebben.

1.2 Kernwaarheid

Als Jezus spreekt, dan moet je gehoorzaam luisteren naar Zijn Woord.

Het wonder van Jezus is bedoeld om Simon Petrus voor te bereiden op zijn taak als verkondiger van het Evangelie. Jezus wil hem leren dat hij gehoorzaam moet luisteren naar wat Jezus zegt, ook al begrijpt hij Jezus niet. Dit laatste geldt ook voor de kinderen. Als Jezus spreekt, moet je gehoorzaam luisteren naar Zijn Woord. Je moet geloven dat alles wat Hij zegt echt waar is. Jezus vraagt aan ons om te doen wat Hij tegen ons zegt. Als wij Hem gehoorzamen, zal Hij dat zegenen. Je kunt Jezus gerust gehoorzamen, want Hij is almachtig en goed. In de Bijbel kun je lezen wat God van je vraagt.

2. Introles

2.1 Doel

Het doel van deze introles is om te laten zien hoe belangrijk het is om goed te luisteren.

2.2 Voorbereiding

-

2.3 Werkwijze

Speel met de kinderen 'doorfluistertje'.

- Ga met alle kinderen in een kring zitten.
- Fluister het eerste kind een zin in de oren.
- Laat de kinderen die zin, fluisterend, aan elkaar doorgeven.
- Kijk aan het eind welke zin het laatste kind zegt en vertel met welke zin het eerste kind begonnen is.

Praat met de kinderen door over wat ze gedaan hebben. Waarschijnlijk is de zin tijdens het doorfluisteren erg veranderd.

- Om te weten wat iemand zegt moet je goed luisteren. Alleen dan kun je het ook goed doorgeven aan anderen.
- God wil niet alleen dat wij goed luisteren naar wat Hij tegen ons zegt. Maar God wil ook dat wij doen wat Hij zegt. Hij wil dat we gehoorzaam zijn als Hij iets tegen ons zegt.

3. Bijbelles

3.1 Doel

Het doel van de Bijbelles is om de kerngedachte aan de kinderen over te brengen: **Als Jezus spreekt, dan moet je gehoorzaam luisteren naar Zijn Woord.** In de les komt de kerngedachte verschillende keren terug. Maak de volgende toepassingen richting de kinderen:

- De mensen luisteren naar wat Jezus zegt; zo kunnen ze God leren kennen. Wil jij ook meer weten over God? Dan moet je luisteren naar wat Jezus zegt.
- Als de Heere Jezus je roept, kun je niet doorgaan met je werk. Dan moet je naar Hem luisteren. Hij kan wonderlijke dingen doen.

3.2 Vertelling

Helemaal niets gevangen. De hele nacht heeft hij zo hard gewerkt. Samen met zijn vrienden heeft Simon Petrus geprobeerd te vissen. Gisteravond laat zijn ze in hun boot gestapt. Ze hebben de netten in het water gegooid. Niet een keer, niet twee keer, maar heel vaak. Maar de hele nacht zat er geen enkele vis in het net. Al het zware werk in de nacht is voor niets geweest. Nu is het licht en Simon weet het: ze zullen niets meer vangen. De vissen zijn naar het diepe water gezwommen, die komen niet meer in hun netten. Simon vaart met het schip naar de kant van het meer terug. Hij stapt uit het schip op het strand. Teleurgesteld spoelt Simon zijn visnetten schoon aan de rand van het meer. Al het werk is voor niets geweest.

Maar wat hoort hij allemaal op het strand ...? Het is een lawaai! Simon kijkt om zich heen. Overal staan mensen en kinderen. Wat is het druk op het strand. Alle mensen staan rondom een Man. Simon ziet dat het Jezus is. Jezus vertelt de mensen over God.

De mensen luisteren naar wat Jezus zegt. Ze willen graag horen wat Jezus zegt. Wat mooi dat de mensen naar het Woord van God willen luisteren. *Wil jij ook graag horen wat de Heere God tegen jou zegt? In de Bijbel vertelt de Heere God aan ons Wie Hij is. Daarom vertellen wij op de club ook de verhalen uit de Bijbel, zodat jij ook kunt horen wat er in de Bijbel staat. Als Jezus spreekt, dan moet je gehoorzaam luisteren naar Zijn woord.*

Maar Simon Petrus heeft geen tijd, hij moet nog verder aan het werk om de netten uit te spoelen. De netten moeten weer helemaal schoongemaakt worden. Wat jammer dat hij helemaal niets gevangen heeft. Er staan zo veel mensen om Jezus heen, de mensen dringen om zo veel mogelijk te kunnen horen en zien van wat Jezus zegt. Maar ze kunnen Jezus niet verstaan.

“Simon!” Hoort hij nu zijn naam roepen? Simon kijkt om zich heen. Wie roept hem? Dan ziet hij het. Het is Jezus, Die hem roept en met Zijn hand wenkt. “Simon, wil je met je boot een stukje het water opvaren? Dan kunnen alle mensen Mij horen en zien als Ik hun over Mijn Vader vertel.” Dat wil Simon wel. Samen met Jezus stapt hij in zijn boot. Hij pakt de roeiriemen vast en roeit de boot een stukje van de kant af. Dan gaat Jezus verder met vertellen over Zijn Vader in de hemel. Alle mensen luisteren naar wat Jezus vertelt.

Als Jezus klaar is met vertellen, draait Hij Zich om naar Simon. “Simon, vaar naar een plek waar het water diep is. Gooi je netten overboord in het diepe water en dan zul je vangen.” Simon kijkt verbaasd op. Wat zegt Jezus nu? Als hij zijn netten overboord gooit, dan zal hij vissen vangen? De hele nacht heeft hij zo hard gewerkt en gevestigd, maar heeft hij niets gevangen. En nu zegt Jezus dat hij vissen zal vangen? Simon begrijpt er helemaal niets van. Hij weet heel goed dat je het beste 's nachts kunt vissen, omdat de vissen dan naar boven komen zwemmen. En je kunt ook beter aan de kant vissen dan in het diepe water. Waarom geeft Jezus hem nu deze opdracht? Waarom zegt Jezus dat hij nu vissen zal vangen, terwijl hij de hele nacht niets gevangen heeft? Hij kijkt de andere vissers aan, maar zij begrijpen het ook niet.

“Meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en we hebben geen enkele vis gevangen. Maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.” Simon begrijpt er helemaal niets van, maar omdat Jezus het zegt is hij gehoorzaam. Hij luistert naar wat Jezus zegt. Jezus is zijn Meester. **Als Jezus spreekt, dan moet je gehoorzaam luisteren naar Zijn woord.** Simon pakt de riemen weer vast. Hij roeit met de boot naar een plek waar het water diep is. Hij pakt de netten die op de bodem van zijn boot liggen. Hij gaat in de boot staan. Met een grote zwaai gooit hij de netten in het water. Hij houdt de netten stevig vast en gaat weer zitten. Gespannen tuurt hij naar de netten. Zullen er vissen komen, zoals Jezus gezegd heeft? Hij snapt er nog steeds niets van dat hij overdag moet vissen. Maar Jezus, zijn Meester, heeft het gezegd!

Plotseling is er gespartel in het water om de boot heen. Er wordt aan de netten getrokken. Simon houdt de netten stevig vast, maar de vissen trekken hard aan het net. Hij kan het bijna niet goed vasthouden. Wat zijn er veel vissen! De netten zijn ontzettend zwaar. De andere vissers in de boot helpen hem. Ze moeten al hun kracht gebruiken om de netten vast te houden. Er zitten zo veel vissen in de netten, de netten zijn helemaal vol. Dan scheurt het net kapot, omdat er zo veel vissen in zitten. Snel wenkt Simon naar de vissers in een andere boot om te komen helpen. De vissers roeien zo hard mogelijk om snel bij Simon en zijn boot te zijn. De vissers trekken aan de netten en alle vissen uit het net komen in de boot. Het zijn zo veel vissen dat ze niet in één boot passen, maar dat allebei de boten vol met vissen zitten. Ze hebben zo veel vissen gevangen, dat de boten bijna zinken. Het water staat tot aan het randje van de boot, zo vol zitten de boten. Voorzichtig varen ze terug naar de kant van het meer.

Wat een wonder heeft Jezus gedaan, denkt Simon verbaasd. Wat een vissen heeft hij gevangen. En hij snapte er eerst helemaal niets van. Hoe kun je nu overdag gaan vissen? Maar omdat Jezus het zei luisterde hij toch. *Simon luisterde naar de opdracht die Jezus hem gaf. Hij was gehoorzaam en deed wat Jezus tegen Hem zei, ook al snapte hij er niets van. Dat vraagt God ook van ons. Als je Jezus wilt volgen, moet je doen wat Hij van je vraagt. In de Bijbel wil God ons leren wat Hij aan ons vraagt. Door de verhalen in de Bijbel spreekt God tot ons. Hij wil dat wij naar Hem luisteren en gehoorzaam doen wat Hij vraagt. Als Jezus spreekt, dan moet je gehoorzaam luisteren naar Zijn woord. En als God iets van je vraagt, dan geeft Hij het ook echt en helpt Hij je.*

Simon kijkt nog een keer naar alle vissen. Wat een wonder! Eerbiedig valt hij op zijn knieën, hij knielt voor Jezus. “Heere, ga weg bij mij, want ik ben een zondig mens.” Hij bedoelt: Heere, ik doe zoveel verkeerde dingen, dat ik het niet verdien dat U bij mij blijft. Iedere keer vergeet ik naar U te luisteren. Ik kan soms niet geloven dat echt gebeurt wat U zegt. Soms ben ik niet gehoorzaam. “Vrees niet”, zegt Jezus. Hoort Simon het nu goed? Jezus zegt dat hij niet bang hoeft te zijn. “Van nu aan zult gij mensen vangen.” Jezus roept Simon om Hem te volgen. Vanaf dit moment mag hij mensen over God gaan vertellen. Hij mag vertellen over de Heere Jezus, zodat heel veel mensen in Hem zullen gaan geloven. Dat wordt bedoeld met “mensen vangen”.

Simon Petrus ziet de twee boten vol met vissen. Hij weet dat wat Jezus zegt echt altijd waar is. Hij wil naar Jezus luisteren en Hem volgen. Jezus heeft hem nu een opdracht gegeven. Simon vaart zijn boot naar de kant van het water. Hij trekt de boot het strand op. Samen met de andere vissers gaat hij met Jezus mee. Hij is niet langer visser, maar hij volgt Jezus. Want: **Als Jezus spreekt, dan moet je gehoorzaam luisteren naar Zijn woord.**

3.3 Tips voor gespreksvragen

Tijdens het vervolg van de les en tijdens het werkje kun je met de kinderen in gesprek gaan naar aanleiding van de les. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

- De mensen willen graag het Woord van God horen. Wil jij het Woord van God horen om Hem te leren kennen?
- De Heere Jezus is niet meer op aarde. Hoe kun je nu naar Hem luisteren? (Tip: laat de Bijbel zien)
- Stel je voor dat jij in de boot zat. Had jij net als Petrus het net uitgegoot, terwijl je weet dat dit weinig zin heeft? Had je gelooft wat Jezus zei?

- Petrus doet wat de Heere Jezus zegt. Hij luistert gehoorzaam naar de woorden van de Heere Jezus. Wat betekent het om gehoorzaam te zijn?
- Spreek er met de kinderen over dat ze van nature niet willen luisteren naar de Heere Jezus. Ze hebben een hart vol verkeerde dingen. Wij luisteren liever naar de duivel in plaats van naar de Heere Jezus.

4. Tekst aanleren

4.1 De Bijbeltekst

In Les C-E wordt Markus 1 vers 17 aangeleerd:

“En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.”

4.2 Voorbereiding

Je kunt deze tekst sneller aanleren door de woorden uit de tekst visueel te maken.

- Print NT01C.02-NT01C.05 uit en knip de symbolen uit.
- Schrijf de Bijbeltekst op een lange strook papier.
- Hang deze strook papier op voor in het lokaal.
- Bevestig de afbeeldingen met knijpers over de woorden van de Bijbeltekst.

In aanvulling op de vorige les kun je ook de gebaren uit je hoofd leren.

Begrip	Afbeelding	Bijlage	Gebaar
Jezus	pijl omhoog	NT01C.02	vinger omhoog
zeide	mond	NT01C.02	hand open en dicht
Volgt	wenkende hand	NT01C.03	wenken met de hand
Mij	pijl omhoog	NT01C.03	vinger omhoog
Ik	pijl omhoog	NT01C.04	vinger omhoog
maken	twee werkende handen	NT01C.04	twee vuisten op elkaar heen en weer bewegen
vissers	iemand die vertelt	NT01C.05	hand open en dicht
mensen	mensen	NT01C.05	om je heen wijzen

4.3 De tekst aanleren

- Lees de tekst vanuit de Bijbel of laat een kind de tekst opzoeken en voorlezen.
- Je kunt de tekst nu herhalen en vervolgens telkens één of meer afbeeldingen weghalen of ophangen.
- Het is ook mogelijk om de tekst uit te leggen door gebruik te maken van gebaren (zie schema).
- Ondertussen kun je de tekst uitleggen.

>> Zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 7 voor verdere uitleg van deze methode en voor andere methoden.

4.4 De tekst uitleggen

- In les B werd uitgelegd wanneer Jezus deze woorden sprak en wat het gevolg was. In les C lag de nadruk op de betekenis van het volgen van Jezus voor de kinderen. In deze les leggen we het laatste gedeelte uit: Wat betekent het om vissers van mensen te zijn?

- ‘Vissers van mensen’ zijn betekent dat Simon Petrus ervoor mag zorgen dat ook andere mensen bij de Heere Jezus gaan horen.
- Hij moet dat doen door anderen over Jezus te vertellen. Hij mag vertellen dat Jezus voor zondige mensen is gestorven en dat Hij mensen zalig wil maken. Eerder wilde hij zo veel mogelijk vissen vangen, nu moet hij zo veel mogelijk mensen vertellen over de Heere Jezus. Zo komen er steeds meer mensen die bij de Heere Jezus horen.
- Petrus moet daarvoor de Heere Jezus navolgen: luisteren wat Hij zegt en Hem gehoorzaam zijn. De Heere Jezus Zelf kan er dan voor zorgen dat zijn netten vol komen.
- Ook jij mag met anderen spreken over de Heere Jezus. De Heere wil dat we aan andere mensen vertellen Wie Hij is.
- Bij de uitleg kun je het onderstaande voorbeeld gebruiken.

Het is voor kinderen heel leuk om uit te leggen dat je als je gaat vissen je van alles nodig hebt. Natuurlijk neemt de een alleen een hengel, een koffertje en een paar spullen mee, maar er zijn ook vissers die vismatten, netten en grote paraplu's enzovoort meenemen om zo meer kans te maken op een goede vangst. Je kunt de kinderen vragen wat zij mee zouden nemen als ze zouden gaan vissen. Kinderen zullen het zeker over een hengel gaan hebben en je kunt dan ook aangeven dat dat klopt en ook belangrijk is, want die hengel heeft een snoer om uit te werpen in het water, zo ver mogelijk. Aan het snoer zit een haakje en aan het haakje doe je iets wat vissen lekker vinden, waardoor ze toehappen en waardoor de kans groot is dat je iets vangt.

Dit kun je mooi omzetten naar het vissen naar mensen. Wat is vissen naar mensen? Het is daarbij de bedoeling dat je de mensen probeert te vangen, dat je ze aan de haak weet te slaan. Natuurlijk doe je dat niet met een echte hengel en zo'n eng scherp haakje. Daarvoor gebruik je het Woord van God. Wat neem je mee als je een visser van mensen bent? Je neemt het Woord van God mee. Je werpt het Woord van God uit. Je vertelt van Hem en je laat zien hoe Hij is. Kun jij dat? Dat is best moeilijk, maar de Heere Jezus wil ons erbij helpen.

5. Werkje

5.1 Voor jonge kinderen

Doel

Het doel van dit werkje is om een vis te maken.

Vorbereiding

- Scheur het gekleurde papier in kleine stukjes (of laat dat evt. de kinderen doen).
- Print de Bijbeltekst of kernwaarheid uit. Doe dit zo klein dat de kinderen het op de vis kunnen plakken.
- Zorg dat alle benodigdheden aanwezig zijn.
- Maak een voorbeeld.

Werkwijze

- Neem het papieren bordje en knip er een hoek uit voor de mond.
- Plak dit stuk aan de andere kant van het bordje als staartvin.
- De kinderen kunnen hun vis versieren met kleine stukjes papier.
- Ook kunnen ze de Bijbeltekst of kernwaarheid erop plakken of erop schrijven.



Benodigdheden

- Lijm
- Scharen
- Papieren bordjes
- Knutselogen
- Papier in diverse kleuren
- Bijbeltekst of kerngedachte op papier

5.2 Voor oudere kinderen

Doel

Het maken van een vissenkomp.

Vorbereiding

- Zorg dat alle benodigdheden aanwezig zijn.
- Verf eventueel het bordje alvast blauw.
- Maak een voorbeeld.

Werkwijze

- Verf het papieren bordje blauw en laat dit drogen, of zorg dat de bordjes al blauw geschilderd zijn. Dit laatste is handiger.
- Laat de kinderen van het gekleurde papier vissen en waterplanten knippen.
- Ook kun je van draad waterplanten maken.

Benodigdheden

- Lijm
- Scharen
- Kwasten en verf
- Papieren bordjes
- Wol en rijst
- Papier in diverse kleuren

- De vissen en de waterplanten kunnen nu in de vissenkomp geplakt worden.
- Als laatste kun je op sommige plaatsen wat lijm doen en vervolgens rijst opplakken.



>> Andere werkjes voor deze geschiedenis zijn te vinden op: <http://www.pinterest.com/hhkev>

6. Quizvragen

1. Wat heeft Simon de hele nacht gedaan?
Geprobeerd te vissen.
2. Wat is hij nu aan de kant van het water aan het doen?
De netten aan het uitspoelen/schoonmaken.
3. Wie staat er aan de kant van het water?
Jezus.
4. Wat vraagt Hij aan Simon?
Of Hij in de boot van Simon mag en of Simon een stukje weg wil varen.
5. Welke opdracht geeft Jezus aan Simon?
Hij moet de netten overboord gooien en dan zal hij vangen.
6. Wat doet Simon?
Hij luistert naar wat Jezus zegt en gooit de netten overboord.
7. Wat gebeurt er met de netten?
Er komen zo veel vissen dat het net gaat scheuren.
8. Jezus geeft Simon een opdracht, welke?
Hij mag mensen over de Heere Jezus gaan vertellen.
9. Als de Heere iets zegt, wat moeten wij dan doen?
Wij moeten luisteren naar Zijn woord.
10. Hoe kun je Jezus volgen?
Door naar Hem te luisteren. Door te geloven wat Hij zegt. Door te doen wat Hij van je vraagt. Door goed te zijn voor andere mensen. Door geen verkeerde dingen te doen.

>> Zie toerusting deel 3 hoofdstuk 8 voor tips over hoe je een quiz kunt vormgeven.