

Cadeau voor u

Mogen wij u vandaag dit
waardevolle cadeau aanbieden?

Gratis!

Wil je meer weten
of doorpraten over het evangelie?

Kijk op:

www.zien-en-geloven.nl/refo500

1408 | Uitgave van: Evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk

31 oktober 2017



31 oktober 2017

31 oktober 2017 is een bijzondere datum. Het is op deze dag namelijk vijfhonderd jaar geleden dat de Reformatie is begonnen.

Een stukje geschiedenis

Maarten Luther spijkert op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hiermee protesteert hij tegen de vervallen toestand waarin de kerk toen verkeerde. De geestelijkheid had zich verrijkt ten koste van het gewone volk. De Bijbel mocht niet in de volkstaal gelezen worden. Deze actie van Maarten Luther is het begin van grote sociale en politieke veranderingen in Europa. Veranderingen op het gebied van geloof, kunst, cultuur en wetenschap. Maarten Luther wordt ter verantwoording geroepen op de Rijksdag. Hij wil zijn leer niet verwerpen, al wordt het zijn dood. 'Hier sta ik, ik kan niet anders', zegt hij. Nadat de Duitse keizer hem heeft veroordeeld, zoekt hij bescherming in het kasteel de Wartburg. Daar vertaalt hij in slechts elf weken het Nieuwe Testament in het Duits. Later volgt ook de rest van de Bijbel. In 1534 verschijnt de Duitse uitgave van de gehele Bijbel. Later wordt de Bijbel ook in het Nederlands vertaald.

De Bijbel

Waarom had Luther er zoveel voor over om de Bijbel te vertalen? Luther wist dat de Bijbel het Woord van God is. Iedereen moet dit kunnen lezen in zijn eigen taal. De Bijbel is levend en krachtig. Het dringt diep in je binnenste door en het gaat over je diepste gedachten. In de Bijbel lees je dat Jezus Christus naar de aarde kwam om voor zondaren te sterven. In de Bijbel ontmoet je de God die jou zalig wil maken. Door de Bijbel te lezen en te geloven in de Heere Jezus worden mensen uit de diepste duisternis verlost.



'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.'

Psalm 119 vers 105