

Bent u bereid als Jezus komt?

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.'

'Zij zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht van God.'



Een
gewaarschuwd
mens
telt voor
twee...

Wilt u een gesprek of een gratis Bijbelboek?

Neem dan contact op met:

evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl



Gaat het goed met ons land?

- Meer dan 30.000 kinderen worden jaarlijks in de moederschoot gedood.
- Dieren worden op een beestachtige manier uitgebuit voor onze economie (bio-industrie).
- Gelegaliseerd drugsgebruik heeft geleid tot veel zwaar verslaafde mensen.
- Er vinden ongeremde seksuele uitpattingen plaats.
- Homoseksualiteit is tegenwoordig normaal.
- Mensen die ziek, oud of levensmoe zijn worden 'geholpen' met de dood.
- Antisemitisme neemt toe.
- Respect voor en gehoorzaamheid aan ouderen en overheid is ver te zoeken.
- Vreemde religies overspoelen ons land.
- Veel mensen, vaak ook jongeren, plegen zelfmoord.
- Veel mensen zijn in de greep van de angst voor de gebeurtenissen in de wereld.

Enzovoort.

Hoe heeft dit zover kunnen komen?

Wij hebben God vergeten. Na de Tweede Wereldoorlog en tijdens de wederopbouw van ons land zijn wij rijk door Hem gezegend. Maar wij hebben Hem niet de dank en eer gegeven waar Hij recht op heeft. In plaats daarvan hebben we God en Zijn openbaring aan de mensheid (de Bijbel) buiten ons leven gezet en zo Zijn zegen verkwanseld.

In Zijn liefde voor de mens waarschuwt God ons nog: watersnoden, aardbevingen, ernstige ziekte (AIDS), besmettelijke ziekten onder mens en vee en dreiging van (wereld)oorlogen. Laten wij gehoor geven aan Gods waarschuwingen en ons bekeren tot de levende God.

Hoe kunnen wij terugkeren naar God?

- Door onze schuld voor God te belijden.
- Door te geloven, en ook persoonlijk te aanvaarden, dat Jezus Christus, Gods enige Zoon, voor ons aan het kruis heeft moeten sterven om ons te verlossen van onze zonden en het komende oordeel.
- Door terug te keren naar de normen en waarden die God ons leert in de Bijbel en door die te gehoorzamen.
- Door de levende Heere Jezus Christus terug te verwachten en ons daarop voor te bereiden.

En als wij niet terugkeren naar God?

Als u zich niet bekeert tot de God van de Bijbel zal uiteindelijk het oordeel van God op u komen. Maar er is nog tijd. Gods liefde heeft zich uitgestrekt naar de mensheid.

Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Laat u dan door Jezus redden. Nu, het kan nog! Bid, dat God u de ogen opent.