

De barmhartige



Samaritaan

stippenboekje



Toen de Heere Jezus op de aarde was,  
kwam er op een dag een man naar Hem toe.

Die man vond zichzelf heel goed.

Dat wilde hij bewijzen en tegelijk

Jezus iets verkeerd laten zeggen.

Daarom vroeg hij: wat moet ik doen  
om het eeuwige leven in de hemel te krijgen?

Jezus zei: Wat staat er in Gods Wet?

Dat wist die man wel:

*Je moet de Heere God liefhebben met heel je hart  
en ziel, met al je kracht en verstand.*

*En je moet je naaste net zo lief hebben als jezelf.*

Heel goed, zei Jezus.

Dat moet je dus doen en dan zul je leven.

Ja, maar zo'n antwoord bedoelde die man niet.

Dat weet ik ook wel, dacht hij.

Daarom wilde hij Jezus nog verder uitlokken:

En wie is mijn naaste dan?

Toen ging de Heere Jezus een verhaal vertellen.

Dan kon die man gelijk kijken of hij wel  
echt zo goed was als hij zelf dacht.



*Hoe loopt de man van Jeuzalem naar Jericho?*

*Begin bij de stip met de pijl.*

- *Trek een lijn naar de volgende stip, richting Noordoost.*
- *Ga nu een stip naar Oost.*
- *Nu 1 stip naar Noord.*
- *Naar volgende stip Noordwest.*
- *2 stippen verder naar Oost.*
- *Nu 1 stip naar Zuid.*
- *1 stip naar Noordoost.*
- *Nog 1 stip Noordwest, en... daar is Jericho*



Op de weg van Jeruzalem naar Jericho loopt een man. Wat een woeste weg is dat. Allemaal bochten en rotsen. Er woont daar niemand in die woestijn. En er loopt ook bijna niemand.

*Er zijn 10 verschillen. Zet er maar een stip bij.*



Opeens..... Ooooo!! Help!!

Er springen een paar struikrovers de weg op. Ze rennen naar de man toe. Ze pakken hem vast en schreeuwen: Geef hier je geld.

*Kleur de hokjes waar een stipje in staat.*



Ze rukken aan zijn kleren. Ze slaan en schoppen.  
Net zo lang tot ze alles afgepakt hebben wat ze  
kunnen gebruiken. Dan verdwijnen ze weer.  
Daar ligt die man aan de kant van de weg.

*Teken de zon zo mooi als je kunt over de stippen heen.*



---

Zijn wonden bloeden. O, wat heeft hij veel pijn!  
De zon brandt ook zo heet.  
En stel je voor dat er wilde dieren komen...  
Als niemand hem helpt zal hij hier sterven.

*Streep elke rij stippen door waar een pijltje naartoe wijst.  
Schrijf bij ieder figuur onder de letter hoeveel stippen je  
overhoudt. Zoek in het cijferhok de goede letter bij elk cijfer.*



1	2	3	4	5	6



Maar wie kan hem helpen?

Er komen hier zo weinig mensen langs.

Tóch, na een hele poos,

komt er iemand die ook deze weg genomen heeft.



*Allemaal stippen. Zo lezen blinde mensen. Kun jij dat ook?*



Het is een priester die dienst gehad heeft in de tempel van God. Gelukkig, die weet wat Gods wil is: “Je naaste net zo liefhebben als jezelf.”

En als je daar nu zelf eens lag?

*Van 1 naar 69 Let op! Bij sommige stippen staan twee cijfers, dus daar kom je twee keer langs.*



De priester ziet de man. Hij gaat naar de overkant van de weg, en..... loopt zómaar voorbij!  
Heeft hij geen tijd, of geen zin, of is hij bang?  
In ieder geval doet hij niet wat God wil.

De eerste letter van het woord bij stip 1 in het plaatje moet bij stip 1 onder het plaatje. Zo ook bij stip 2 en 3 en 4, enz.  
 Wat komt er te staan op de twee regels onder het plaatje?



1 aa 2 o 3 4 oo 5 6 ij

oo 7 8 oo 9 ij?

Gelukkig komt er na een poosje weer iemand aan.  
 Het is een leviet, een helper van de priesters.  
 Die weet Gods wil ook heel goed.  
 Maar.... hij doet precies hetzelfde als de priester.

Trek een lijn van stip naar stip. Pijltje = waar je naartoe moet.

Ga van 1f → 2f, → 2d, → 3c, → 7c, → 6d, → 3d, → 3f, → 9f,  
 → 9e, → 10d, → 12d, → 13c, → 14c, → 13d, → 13e, → 10e,  
 → 10f, → 17f, → 18g, → 17h, → 14h, → 14i, → 15i, → 16j,  
 → 14j,

→ 13i,

→ 13h,

→ 5h,

→ 5j,

→ 11j,

→ 12k,

→ 8k,

→ 8l,

→ 9l,

→ 10m,

→ 8m,

→ 7l,

→ 7k,

→ 5k,

→ 4j,

→ 4h,

→ 1h,

→ 1f.



Wat nu? De wonden gaan steeds erger pijn doen.  
 Eindelijk hoort de gewonde man weer voetstappen.  
 Maar o help, dit is iemand uit het land van de  
 Samaritanen. Een vijand dus!

*Een moeilijke! Hele grote stippen met een stukje eruit.  
Trek een rechte lijn tussen iedere stip en het stukje wat erbij  
hoort. Kleur dan de vakjes waar een kleine stip in staat.  
Als je het goed hebt gedaan, komt er een kruikje uit.*



De Samaritaan staat stil, want hij ziet de half dode man. Ach, denkt hij, wat erg. Voorzichtig onderzoekt hij de wonden. Dan pakt hij twee kruikjes uit de tassen aan zijn ezel: Olie en wijn.

*Ga van stip naar stip en begin bij 1. Bij sommige stippen staan 2 nummertjes. Daar kom je dus 2x langs.*



Hij giet wijn in de wonden, en wast ze schoon.  
Dan laat hij er zachte olie in lopen.  
Dat helpt voor de pijn. Zo, nu nog verband er  
omheen en dan is het klaar. Maar hoe nu verder?

*Van 1 tot wel 114 !*



De man kan hier niet blijven liggen. En hij kan ook niet lopen. Dan tilt de Samaritaan hem op, en het lukt om hem op de ezel te krijgen. Zelf gaat hij er naast lopen om de gewonde man te ondersteunen.

*Hoeveel stippen heeft het stippenpaadje?*



Eindelijk komen ze bij een herberg.  
Daar wordt de gewonde voorzichtig van de ezel  
getild. Ze leggen hem op een bed.  
En dan verzorgt de Samaritaan hem nog beter.



*Ieder stippen-figuurtje is een getal. Twee dezelfde figuurtjes zijn ook twee dezelfde getallen. Welk figuurtje is welk getal?*

	+		=	8
	:		=	
	+		=	
	x		=	
	+		=	
	-		=	

	=		=		=
	=		=		=

Maar de volgende dag moet de Samaritaan toch echt weer verder. Daarom geeft hij geld aan de baas van de herberg, en zegt: *Zorg goed voor hem. Als u nog geld tekort komt, betaal ik dat als ik terug kom.*

Schrijf het zo mooi mogelijk.

De stippen helpen je steeds iets minder.

Wie van de drie?

Wie van de drie?

Wie van de drie?

Dit was het verhaal wat de Heere Jezus vertelde aan de man die zichzelf zo goed vond.

En Hij vroeg: Wie van de drie deed nu wat je voor je voor elkaar doen móét?

De man zei:  
“Degene die barmhartigheid gedaan heeft.”  
Ja, de Samaritaan dus.  
Die heeft de wil van God gedaan.

Dus je naaste net zo liefhebben als jezelf, betekent niet alleen dat je goed moet zijn voor de mensen die van je houden. Het betekent ook dat je goed moet zijn voor alle mensen. Zelfs voor je vijanden.

De Heere Jezus zegt ergens anders in de Bijbel:  
*Heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken.  
Doe goed aan degenen die u haten. En bid voor  
degenen die u geweld doen, en die u vervolgen.*

Dát is Gods wil: LIEFDE.

Zó is God Zelf. Hij had de wereld zo lief,  
dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. De Heere Jezus  
wilde lijden en sterven, om mensen te redden  
die vijanden van Hem zijn. Opdat iedereen die  
in Hem gelooft, niet verloren zal gaan.

Vraag of de Heere God je dat geloof geeft, zodat  
je niet verloren gaat. En als je gelooft, komt er  
zóveel van Gods liefde in je hart, dat je ook van  
andere mensen gaat houden. Zelfs van je vijanden.

