

de Goede



Herder

kleurboekje

Het verhaal
in dit boekje
heeft de Heere Jezus verteld.

Hij is
de Zoon van God.
Hij is God Zelf.
Toen Hij dit
verhaal vertelde,
was Hij op de aarde.
Hij kwam
om mensen te redden.
Door dit verhaal
kun je iets
te weten komen.
iets over jezelf.
En iets over God.

Het staat in de Bijbel in
Lukas 15 vers 3 t/m 7



De herder past op zijn schapen. Het zijn er wel 100. Zijn ze er allemaal nog? Eén, twee, drie, vier.... Hé, één schaap is kwijt. Hij telt nog eens. Ja, echt kwijt. Wat nu?



De herder brengt de schapen naar een plaats, waar ze niet weg kunnen. Zo, nu kan hij gaan zoeken. Hij vindt het erg, dat er een schaap kwijt is.



De herder zoekt, en zoekt. Hij roept het schaap. Als er maar niets ergs gebeurt. Er zijn wilde dieren in de woestijn. Er zijn diepe ravijnen... Echt gevaarlijk!





De herder zoekt... Hij luistert... Ja hoor,
daar ziet hij iets. En hij hoort iets: bèèèh.
Daar is zijn schaap. Wat is de herder blij!
En wat is het schaap blij!



Het schaap is moe. Het weet de weg niet. Wat doet de herder nu? Hij pakt het schaap. Hij draagt het op zijn schouders. Veilig terug naar de kudde.



Als de herder thuis komt, vertelt hij het aan zijn vrienden. Hoor eens wat fijn, ik ben zo blij. Ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.

Dat schaap ben jij.

Jij bent kwijt.

Weggelopen van God.

Of doe jij wel altijd wat God wil?

Houd je van de Heere God, méér

dan van iemand anders?

Als dat niet zo is,

lijk je op dat weggelopen schaap.

Gevaarlijk!

Want dan ga je verloren.

Wat doet de Heere Jezus nu?

Hij zoekt jou.

Hij zorgde ervoor

dat jij dit boekje kreeg.

Hij zegt: *Ik ben de **Goede Herder**.*

Luister toch naar Mij.

Ik ben gekomen om te zoeken

en zalig te maken, dat verloren was.

Mijn schapen horen Mijn stem,

en Ik ken ze, en zij volgen Mij.

*En Ik geef hun het eeuwige leven, en
zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid.*

Dán ben je gelukkig!

Wil je de genoemde

Bijbelteksten nalezen

of wil je een Bijbel aanvragen?

Wil je doorpraten over het evangelie?

Kijk op www.zien-en-geloven.nl