

De verloren



zoon

tekenboekje

In dit boekje
staat een verhaal.
De Heere Jezus vertelde het,
toen Hij op aarde was.
Het is niet echt gebeurd.
Maar het is ook geen
gewoon verhaaltje.
Het is een gelijkenis.
Dat betekent dat je er
iets door te weten kunt komen.
Iets over God,
en iets over jezelf.

Het staat in de Bijbel in
Lukas 15 vers 11-32

*Ga van stip 1 naar stip 2, enzovoort, totdat je bij stip 68 komt.
Dan is de tekening klaar.*



In een mooi huis woont een vader met twee zonen.
Op een dag zegt de jongste zoon: Vader, later zullen
mijn broer en ik alles krijgen wat van u is. Maar ik
wil mijn deel nú al graag hebben. De vader houdt
van zijn jongens. Hij vindt het goed en verdeelt alles.

*Er zijn een paar stukjes van de tekening uitgegumd.
Kan jij het weer goed maken?*



Waarom wil de jongste zoon dat eigenlijk?
Hij heeft een plan. Hij gaat inpakken. Al zijn geld moet ook mee. Want hij wil nooit meer bij zijn vader wonen. De jongen zegt zijn vader en broer gedag, en daar gaat hij. Naar een heel ver land. Wat is de vader verdrietig. Nu is hij zijn zoon kwijt.

Volg de lijn met een gekleurd potlood. Je moet bij de pijl beginnen. Wat komt er uit? Dat kun je onderaan op de stippen schrijven. Het zinnetje is niet helemaal af.....



.....

.....

Heerlijk vindt de jongen het in het verre land. Nu kan hij zich pas lekker uitleven. Hij doet waar hij zelf zin in heeft, want hij heeft geld genoeg. En zijn vader is toch ver weg.

In het eerste gezicht kijkt de jongen nog vrolijk. Maar hoe dunner hij wordt, hoe verdrietiger hij gaat kijken.

Teken het maar.



Maar het geld wordt steeds minder en minder. En als hij bijna niets meer heeft, komt er ook nog hongersnood in dat verre land. 's Avonds moet hij vaak zonder eten naar bed. Hij wordt steeds dunner. O, o, wat nu?

*Als je op de hokjes let, kun je het varken
vast wel goed natekenen.*



Hij zal proberen of hij ergens werk kan krijgen. Eindelijk vindt hij een baantje. Hij mag op de varkens van iemand passen. De jongen heeft zó'n honger, dat hij wel graag wat varkensvoer zou lusten. Maar niemand geeft hem dat.

Waar heeft de jongen hele erge honger naar? Begin met een kleurpotlood bij H1 (dus op het kruispunt van de lijnen H en 1, waar al een puntje staat). Dan recht naar B1(het kruispunt van de lijnen B en 1), dan recht naar A2, en zo verder.



Hij denkt aan thuis. Hoe goed het daar was. Zijn vader hield van hem en zorgde voor hem. Ook de knechten hebben daar eten genoeg. En hij is hier helemaal alleen. Als hij hier blijft is hij verloren. Hij zal nog van de honger sterven!

Hoe moet de jongen naar huis lopen? Als je het goed doet komt er een tekeningetje uit. Maar dan moet je de lijn wel recht naar ieder volgend gaatje trekken waar je doorheen moet. Niet allerlei bochten tussen de gaatjes door maken.

fout



goed



Eigen schuld. Hij is zélf weg gegaan. Hij heeft zélf zo verkeerd geleefd. De jongen krijgt berouw. En dan zegt hij tegen zichzelf: ik ga terug naar mijn vader. Ik zal zeggen dat ik het niet meer waard ben om zijn zoon te zijn. Misschien mag ik knecht worden. Hij gaat gelijk op weg.



En de vader, is die zijn zoon al vergeten? Nee, iedere dag denkt hij nog aan hem. Nooit heeft hij meer iets van hem gehoord. Toch blijft de vader uitzien of de jongen nog eens terug zal komen. En dan, op een dag, wat ziet hij daar in de verte? Is dat..... Ja! Hij is het echt. Ach wat ziet hij er uit.

*Teken een vierkantje
op de plaats waar
de "puzzelstukjes"
horen.*

*Nummer 1. is al
gedaan als
voorbeeld.*



Zo vlug hij kan loopt hij zijn jongen tegemoet, en omhelst hem. Nu krijgt de zoon nog meer berouw. Vader, zegt hij, ik heb zo verkeerd gedaan. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader is heel blij. Nu moet het feest worden. Zijn kind dat verloren was, is terug!

Teken het muziekinstrument wat je het mooiste vindt.

Als de oudste zoon thuis komt van het werk, hoort hij uit de verte al muziek en zingen. Hij vraagt aan een knecht: Wat is dat? Die vertelt: Je broer is weer thuis gekomen, en daarom is je vader blij.

Nu is het feest. Maar de oudste zoon wordt boos. Hij wil niet naar binnen gaan.



De vader zoekt hem op en zegt: Kom nu toch ook binnen. Maar hij zegt. Ik heb zoveel jaar voor u gewerkt. Ik heb nooit iets verkeerd gedaan. En ik kreeg nooit een feest. Kind, zegt de vader, je bent toch altijd bij mij. En álles wat ik heb is voor jou. Je moet juist blij zijn nu je broer gered is.

Lijk jij op de jongste zoon?
Wil je niet bij de Heere God horen?
Leef je niet zoals Hij het wil, maar zoals je zelf wil?
Dan gaat het niet goed. Je bent verloren.
Want als je sterft laat alles je in de steek.
Wat gelukkig als je daar achter komt.
Als je gaat verlangen naar God.
En als je berouw hebt over het kwaad dat je deed.
Want nú mag je nog terug.
De Heere God kijkt naar je uit.
Zeg het maar tegen Hem: “Heere, ik heb veel
kwaad gedaan. Wilt U mij vergeven?”
Als je het echt meent, zal Hij het vergeven.
Omdat Jezus de straf voor jou wilde dragen.
Wat ben je dan blij. Écht blij en
voor altijd gelukkig. Ook na je dood.

Het kan ook zijn dat je op de oudste zoon lijkt.
Je denkt dat je nooit iets verkeerd doet tegen God.
Maar je houdt toch niet echt van Hem.
Weet je dan zeker dat het met jou wel goed zit?
De heilige God kan zelfs
met het kleinste kwaad niet leven.
Maar door de Heere Jezus kan en wil Hij het
wèl vergeven als je berouw hebt!
Daarom roept Hij ook jou.

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden!

