

Vraag gratis een Bijbel aan:
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl

1113 - Kaart 'Wat heeft Pasen u te zeggen?'



Wat heeft
PASEN
u te zeggen?



***'Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;
die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;'***

Johannes 11 vers 25

Na Goede Vrijdag werd het Pasen!

Jezus, Gods Zoon, heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. Dit gaat ons verstand te boven, maar toch is het waar. Jezus leeft! Aan dit wonder denken we met Pasen. Ook dit jaar weer. Want het is voor ons van levensbelang dat Jezus de dood heeft overwonnen.



Waarom?

Omdat ieder van ons persoonlijk bij God in de schuld staat. Die schuld hebben we gemaakt door onze zonden. De Bijbel zegt: Er is niemand die goed doet, ook niet één...

Hoe word je van die schuld verlost?

Jezus heeft betaald en de dood overwonnen. Daardoor kan en wil God je schuld kwijt schelden. In de Bijbel staat dat je zalig zult worden als je met je mond de Heere Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt.

En dan?

Door Jezus is er eeuwig leven en eeuwige vreugde mogelijk. Als je vrijspraak ontvangt, ben je van je schuld verlost en werkelijk vrij. Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, al was hij gestorven.