

Vraag gratis een Bijbel aan:
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl



Wat heeft
KERST
u te zeggen?

Vrede op aarde?

In de kerstnacht zongen de engelen over vrede op aarde. Maar hebben zij zich niet vergist? De werkelijkheid om ons heen laat vaak geen vrede zien. In het nieuws horen we veel berichten over oorlog en geweld. Misschien hebt u ook wel met conflicten te maken. Vrede lijkt ver te zoeken.

Wat is er aan de hand?

Achter alle onvrede in deze wereld gaat onze onvrede met God schuil. Door onze ongehoorzaamheid aan God zijn we in conflict met Hem gekomen. Hierdoor kwam de zonde in de wereld en door de zonde de dood.

Wat deed God?

Om weer vrede te brengen tussen God en mens stuurde Hij Zijn Zoon. Deze Zoon van God, Jezus, is mens geworden. Hij werd als baby geboren in een stal. Hiermee liet God zien dat Hij ons niet afgeschreven heeft. Als we in Zijn Zoon geloven, krijgen we vrede met God en ervaren we Zijn vrede in ons hart.

Vrede!

Als gelovige ervaar je Zijn vrede, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Jezus zegt Zelf in de Bijbel: *“Mijn vrede geef Ik u”*.

En ook:

“In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”.

En komende, heeft Hij u door het Evangelie vrede verkondigd.

Efeze 2:17