

SORRY

KON IK HET MAAR
WEER GOEDMAKEN.

SORRY?

Je hebt gestolen en je wilt wel, maar kunt het niet meer teruggeven.

Je sprak een onwaarheid waardoor een ander in problemen kwam.

SORRY?

SORRY?

Je hebt een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Van binnen voel je jezelf ongelukkig en beschadigd.

Je was zwanger en het kind was nog niet welkom. Je hebt het laten aborteren. Later beseftte je dat je een mens hebt vernietigd.

SORRY?

Je ging één keer vreemd en je huwelijk strandde. Je gezin is kapot.

SORRY?

Je was onder invloed en je veroorzaakte een ongeluk.

SORRY?

Je sloeg het goede advies van je ouders in de wind en deed tegen beter weten in toch je eigen zin. De gevolgen waren niet te overzien.

SORRY... SORRY... Ja, kon je het maar weer goed maken.

Het is je misschien wel eens overkomen. Je maakte een misstap maar de gevolgen waren niet te overzien. Herstel is niet meer mogelijk. Vreselijk om zo verder te moeten leven. God accepteert het kwaad wat we Hem, een ander óf onszelf aandoen niet. Hij noemt deze dingen zonden en hierdoor kunnen we God nooit ontmoeten. De Bijbel zegt: **'Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.'** (Hebreeën 10:31) **'Want onze God is een verterend vuur.'** (Hebreeën 12:29)

'Ja', zul jij je misschien afvragen. 'Wie heeft er nog nooit een fout begaan? Dan kan toch niemand God ontmoeten?'

Inderdaad. Niemand kan God ontmoeten.

De Bijbel zegt: **'Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.'** (Romeinen 3:10)

Toch heeft God in Zijn onbegrijpelijke liefde voor ons een weg geopend waardoor wij Hem kunnen ontmoeten.

Hij zond Zijn Zoon naar deze aarde. Jezus droeg de straf op onze zonden. Hij werd geofferd en gestraft in onze plaats. Hierdoor kun je vergeving ontvangen.

Door te geloven in de opgestane Jezus en Hem te gehoorzamen krijg je vergeving van al jouw zonden.

Deze vergeving is voor iedereen noodzakelijk! Hierdoor krijg je in dit leven een onuitsprekelijke rust en vrede en in het toekomstige leven de eeuwige blijdschap van het leven in Gods aanwezigheid.

Je reactie zal waarschijnlijk één van tweeën zijn:

Je voelt je aangesproken en **vlucht tot Jezus.**

Je zult hier geen spijt van krijgen.

Of je wordt geërgerd en misschien zelfs boos.

Je raakt nog verder van God af en als je jezelf niet bekeert tot God, zul je voor eeuwig verloren gaan.

**Wil je genoemde Bijbelteksten nalezen
of wil je een Bijbel aanvragen?**

Wil je doorpraten over het evangelie?

Kijk op www.zien-en-geloven.nl