

Eén ding is zeker: we zijn geboren, maar moeten ook weer sterven.
Niemand zoekt God uit zichzelf, ook u niet.
Dat is een gevolg van de zonde.
Daarom is het zo onbegrijpelijk dat God mensen zoekt.
Hij zoekt ook u!
De Bijbel zegt: Bekeert u en geloof het Evangelie.
Lees daarom in de Bijbel en kom met Kerst naar de kerk.

**‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.’
(Handelingen 16:31)**

Wilt u de genoemde Bijbelteksten nalezen
of wilt u een Bijbel aanvragen?
Wilt u doorpraten over het evangelie?

Kijk op www.zien-en-geloven.nl

Vrede op aarde.
Dat komt er toch nooit?
Toch klinkt de kerstboodschap:
‘Vrede op aarde’
Echte vrede lijkt onbereikbaar
Toch is het nu ook nog mogelijk.
Jezus brengt vrede.
In het hart, voor altijd.
Sla om en lees meer →

‘Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.’ (Jesaja 9:1)

De winter is vaak donker en koud. Ook de wereld om ons heen is vaak donker en koud. Er is veel haat en veel verdriet. Het leven van veel mensen is ten diepste leeg en zinloos. De mensheid is bij God weggelopen en leeft nu in de duisternis. Met Kerst bracht God licht in de duisternis. Jezus is het Licht der wereld. Zijn licht dooft nooit.

‘Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (verloren zal gaan), maar het eeuwige leven hebbe.’ (Johannes 3:16)

Elk mens doet veel verkeerde dingen in denken, spreken en handelen. Dat geldt ook voor u. De Bijbel noemt dat zonde. Deze wereld is een zondige wereld, die zich van God afkeert. God ontfermt Zich over deze wereld. Daarom zond Hij Zijn Zoon in deze wereld. Met Kerst werd Jezus geboren in Bethlehem. Jezus Christus heeft de straf gedragen van allen die in Hem geloven door voor hen te lijden en te sterven. Zo verzoent Hij mensen met God en geeft Hij hen het eeuwige leven.

‘Dit is een getrouw Woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken.’ (1 Timotheüs 1:15)

Toen Jezus in de kerstnacht geboren werd, is een eeuwenoude belofte uit de Bijbel vervuld. Kerst laat zien hoe absoluut betrouwbaar Gods Woord (de Bijbel) is. God werkt ook nu door Zijn Woord. Hij leert ons de zonde te belijden en te laten, maar ook om door het geloof te zien op Jezus als hét geschenk van God tot vergeving van zonden en eeuwig leven in vrede met God. Als onze zonden niet vergeven zijn kunnen we nooit ware vrede hebben. Dan zullen we sterven en voorgoed Gods straf op de zonde dragen, in de hel. God wil u Zijn vrede geven, nu het nog kan.

‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’ (Lukas 2:14)

Met deze woorden prezen duizenden engelen God. Dit Kind brengt vrede. Hebt u last gekregen van uw zonde? Verlangt u naar vergeving? Naar echte vrede? Jezus brengt vrede. Voor wie? We horen de engelen zeggen: In de mensen een welbehagen. Jezus geeft vrede aan mensen. Hij biedt de vrede nu aan, ook aan u. Dat is de goede en blijde boodschap van Kerst.